

İrfan Kapısı

İSLÂMÎ DERGİ

MAYIS - HAZİRAN 2016 • SAYI 30 • RECEP - RAMAZAN 1437

www.irfankapisi.net

“Ey iman edenler!

Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç,
sizden öncekilere farz kılındığı gibi,
size de farz kılındı”

(Bakara, 2/183)

Ücretsizdir



Yayın Türü: Yaygın Süreli
Yıl: 3 Sayı: 30 / Mayıs - Haziran 2016

Editör
Dr. B. AÇAN
editor@irfankapisi.net

Sorumlu Müdür
Şahin ERDÖNMEZ

Yazı İşleri Sorumlusu
A. Enes ATEŞ
yaziisleri@irfankapisi.net

Medya ve Halkla İlişkiler Sorumlusu
İbrahim GÜNDOĞDU
medya@irfankapisi.net

Reklam Sorumlusu
Ramazan AYHAN

Yayın Kurulu
B. AÇAN
A. Enes ATEŞ
M. BUDAK

Grafik - Tasarım ve Uygulama
Oktay ARSLAN
grafik@irfankapisi.net

Dağıtım ve Abone Sorumlusu
Ömer ADALMIŞ
abone@irfankapisi.net

Yönetim Yeri - İstanbul İrtibat Bürosu
Yüzyıl Mah. Kışla Cad. Yeşil Zengibar Sitesi, No:12
A-2 Blok. Daire:5 BAĞCILAR / İSTANBUL
0533 457 92 44

Ankara İrtibat Bürosu
Ağaç Metal Koop.1436 Sok.No:16 İvogsan
Yenimahalle / ANKARA
0555 3068256 - 0533 4713763

Konya İrtibat Bürosu
Ulubatlı Hasan Mah. Kırbaşı Cad.
3 Dere Sok. No:15 Karatay / KONYA
0542 5160984

Malatya İrtibat Bürosu
Hasan Bey Cad. Zaviye Mah. 4.Sok
Özmansur Sitesi A-Blok NO: 1 MALATYA
0532 2406915

Elazığ İrtibat Bürosu
Yeni Mah. Gazi Cad.No:36 ELAZIĞ
0533 8149619

Diyarbakır İrtibat Bürosu
Kooperatif mah. Dicle Sok
Artukoğlu Apt. Kat 7 No: 28 DİYARBAKIR
0535 2401270

Mersin İrtibat Bürosu
Sanayi Sit. B-21 Blok No:16
Akdeniz / MERSİN
0532 2621967

Baskı - Cilt
İmak Ofset

ISSN 2147-933X



Editörden

Bizi yoktan var eden, lütuf ve ihsanlarıyla bize maddî ve manevî nimetlerini bahşeden Allah Teâlâ'ya hamdü senalar ve şükürler olsun.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde Özmansur Vakfı öncülüğünde İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği ile Mevlana ve Mansur Baba Kültür Derneği tarafından 2 Nisan 2016 Cumartesi günü saat:15:00'de İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği Kurucu Onursal Üyesi ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Özmansur Vakfı Kurucu Başkanı Üstadımız Seyyid M. Avni (Avnullah) Özmansur Hocaefendi Hazretlerinin hayatının anlatıldığı 'Allah Yolunda Bir Ömür' isimli belgesel filminin gala gösterimi yapıldı. Gala programının ardından, Özmansur Vakfı tarafından bin iki yüz davetliye verilen yemek ikramından sonra, saat: 19:30'da coşkulu bir kalabalığın doldurduğu Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde Rahmeten Li'l Âlemin Peygamber (s.a.v.) Efendimizi Anma Etkinliği gerçekleştirildi. Rahmeten Li'l Âlemin Peygamber (s.a.v.) Efendimizi Anma Etkinliği Malatya ERTV tarafından naklen yayımlandı.

Üstadımız Seyyid M. Avni (Avnullah) Özmansur Hocaefendi Hazretlerinin onur konuğu olarak teşrif ettiği programlara, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ahmet Turan Aslan, İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği Başkanı, Kamu Gözetimi Kurumu Kurul Üyesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı eski Müsteşarı Prof.Dr. Yusuf Balcı, yazar-şair Murat Kapkır ve ayrıca Rahmeten Li'l Âlemin Peygamber (s.a.v.) Efendimizi anma programına Malatya Müftüsü Ümit Çimen, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Suriye Fethü'l-İslâm Enstitüsü Müderrisi, Şazeli Şeyhi, İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği Konsey Üyesi Dr. Eymen Shabani ve Suriyeli Şeyh Hüsameddin el-Ahmed er-Rufaî en-Nakşibendi katılmışlardır.

Başta Özmansur Vakfı yönetim kurulu olmak üzere, programların hazırlanmasında emeği geçen kardeşlerimize teşekkür ediyor, katılımları nedeniyle halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Mayıs ayının üçü yani Recep ayının yirmi yedinci gecesi, en büyük mucizelerden olan İsrâ ve Miraç hadisesinin gerçekleştiği mübarek geceyi idrak ediyoruz. Mayıs ayının yirmi biri, hicri takvime göre Şaban ayının on beşinci gecesi de Berat gecesidir. Bu mübarek geceleri ihya etmeli, bağışlanmayı umut ederek Allah'tan af ve mağfret dilemeliyiz. Haziran ayının altısı ise, üç ayların sonuncusu Ramazan ayının birinci günüdür. Bu vesileyle tüm İslâm âleminin Miraç ve Berat kandilini tebrik ediyor, bu mübarek gecelerin ve Ramazan ayının, İslâm âleminin uyanışına ve selâmetine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, sözlerimi tamamlarken Rabb'imden (c.c.) af ve mağfret diliyorum.

Gelecek sayıda buluşmak dileğiyle...

Editör
editor@irfankapisi.net

İÇİNDEKİLER

3	YANLIŞ YAPAN DİN BİLGİNLERİNE REDDİYELER-15 Seyyid M. Avni (Avnullah) ÖZMANSUR
9	HER İYİLİK SADAKADIR -2 Lütfi DOĞAN
13	FETVALAR Halil GÜNENÇ
16	NURDAN DAMLALAR
17	RESULULLAH (S.A.V.) EFENDİMİZİ AN(LA)MAK Dr. B. AÇAN
22	İMAM GAZÂLÎ HAZRETLERİNDEN HİKAYELER
23	KUR'AN'İ HAYAT İSLÂMÎ TERBİYE - 23
30	HADİS DERYASI B. ARİFOĞLU
31	HOŞGELDİN YA ŞEHR-İ RAMAZAN İhsan GÜR
33	İLÂHÎ
34	21. YÜZYILDA DAVA ADAMI OLMA ZORUNLULUĞU-1 Emin YAVUZYİĞİT
37	DUA Şahin ERDÖNMEZ
38	'ALLAH YOLUNDA BİR ÖMÜR' BELGESEL FİLMİNİN GALA PROGRAMI VE RAHMETEN Lİ'L ÂLEMİN PEYGAMBER (S.A.V.) EFENDİMİZİ ANMA ETKİNLİĞİ

www.avnullahozmansur.com

Önceki Sayımızdan Devam Ediyor

YANLIŞ YAPAN DİN BİLGİNLERİNE REDDİYELER-15

Şeyyid M. Avni (Avnullah) ÖZMANSUR

İslâm Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliđi
Kurucu Onursal Üyesi ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve
Özmansur İlim, İrfan, Kültür ve Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı

AKIL KUR'AN'DAN ÜSTÜN MÜŞ (!)

Önceki Sayımızdan Devam Ediyor

Başka bir ceviz kabuğu programında yine Sayın **Öztürk** ve **Mustafa İslamoğlu** ile beraber iken, Sayın **Atay** "**Akil Kur'an'dan üstündür**" demişti de; hiç birinden ses çıkmamıştı, hatta Sayın **İslamoğlu** dahil.

"Akil Kur'an'dan üstündür" diyen Sn. **Atay!** Size soruyorum! Yaratılmış olan denizi; yaratıcısı olan Allah'a nasıl denk tutuyorsunuz? Her şeyi yoktan var eden, yaratan Allah'la nasıl kıyas ediyor ve yaratıcı Allah'ı, onun yarattığı aciz bir denize benzeterek, yarattığı insanın ne olacağını bilemeyecek kadar aciz bir Allah tanımlı yapıyorsunuz? Çok güvendiğiniz ve Kur'an'dan üstün dediğiniz aklınız, yaratıcı Allah ile, yaratılan denizi nasıl eşit tutabiliyor? **"Deniz balığın ne yapacağını bilemediği gibi Allah' da insanın ne olacağını bilemez"** diyebiliyorsunuz? Sayın **Atay!** Yoksa sizin aklınıza göre: fuşşa batanların, ateist, satanist, sokaklarda yatan uyuşturucu tutkunlarının ve puta tapanların akılları da mı haşa Kur'an'dan üstün? İlahiyatta okuyup halkı aydınlatacak yarının ilim adamlarını bu mantıkla mı yetiştiriyorsunuz? Yazıklar olsun! Hâlbuki Kur'an Allah kelâmıdır, ezeli'dir, hiç kimsenin akli Kur'an'dan üstün olamaz. Allah hidayet versin... Âmin.

KUR'AN'DA ALLAH (C.C.) NİÇİN "BİZ" DİYOR?

Soru:

Niçin Allah (c.c.) kendisinden bahsederken "BEN" yerine "BİZ" kelimesini kullanıyor?

Cevap:

Önce genel durumu değerlendirmek için Türk Dil Kurumunun hazırladığı "Türkçe Sözlük" kitabına bakalım: "Biz: 1- Çoğul birinci kişi zamiri 2-(Resmi konuşmada) bazen tekil birinci kişi zamiri (Ben) yerine "Biz" kullanılır... 3- (Bazı yazarlar için) "Ben" zamirinin yerine "Biz" kullanılır (1).

Her lisanda olduğu gibi, Arapça'da da Türkçe'de de, bilhassa resmi konuşmalarda saygı ifadesi olarak konuşan kimse karşısındakine "Sen" yerine "Siz" kelimesini kullanır. Meselâ bir memur, müdürüne "sen böyle söylemiştin" demez. Ancak "Siz böyle söylemişsiniz" der. Hâlbuki müdür bir tek kişidir. Bu bir saygı ifadesidir.

Bunun gibi bilhassa yazılı ifadelerde "Ben daha önce böyle yazmıştım" veya "Ben böyle izah etmiştim" denmez; "Biz böyle yazmıştık", "Biz böyle ifade etmiştik" denir ki, bu ifade daha şık ve daha uygun kabul edilmiştir. Kendim de, bu kitapta "Ben" yerine "Biz" ifadesini kullanıyorum.

Kur'an-ı Kerimdeki "Biz" ifadesine gelince: Allah'ın (c.c.) kullandığı "Biz" kelimesinin çoklukla hiçbir ilgisi yoktur. Baştan sonuna kadar, yazılışı Arap şair ve ediplerine pes dedirten bir mucize olan Kur'an'ın; elbette ki ifade şekli büyük bir mucizedir. Ve "Biz" kelimesi Allah'ın (c.c.) zatına saygı ifadesidir. Birçok ayette "Biz" kelimesi kullanıldığı gibi, yine birçok ayette de Allah (c.c.) bir tek oldu-

ğunu, eşinin ortağının bulunmadığını pekiştirmek için bir ayette defalarca “Ben” kelimesini tekrarlamaktadır. İşte birkaç örnek:

Önce “biz” şeklinde hitap eden ayetleri okuyalım:

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ
أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا
نَوْمَكُمْ سُبَاتًا

“Biz yeryüzünü bir döşek yapmadık mı? Dağları da birer kazık. Sizi çiftler çiftler yarattık. Uykunuzu bir dinlenme kıldık” (Nebe Suresi ayet: 6-9).

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ
مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا
شَدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا

“Geceyi bir örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde yedi kat sağlam göğü bina ettik. (Orada) alev alev yanan bir kandil yarattık” (Nebe Suresi ayet: 10-13).

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً
ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا

“Size tohumlar, bitkiler,(ağaçları) sarmaş dolaş olmuş bağlar bahçeler yetiştirmek için üstünde yığılıp sıkışan bulutlardan şarıl şarıl akan sular indirdik” (Nebe Suresi ayet: 14-16).

وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا وَكُلَّ
شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن
نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا

“Bizim ayetlerimizi yalanladıkça yalanladıkça yalanladık. Biz ise her şeyi bir kitapta sayıp yazmışızdır. Tadın! Bundan sonra yalnızca azabınızı arttıracamız” (Nebe Suresi ayet: 28-30).

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

“Biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik” (Kadir Suresi ayet: 1).

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

“(Resulüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser’i verdik. Rabbin için namaz kıl, kurban kes” (Kevser Suresi ayet: 1-2).

Şimdi de “ben” diye hitap eden ayetleri okuyalım:

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى

“Oraya vardığında kendisine (tarafımızdan): Ey Musa! diye seslenildi” (Tâhâ Suresi ayet: 11).

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ
إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى

“Muhakkak ki ben, evet ben, senin Rabbin’im! Hemen nalınlarını çıkar! Çünkü sen kutsal vâdi Tuvâ’dasın!” (Tâhâ Suresi ayet: 12).

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى

“Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilene kulak ver” (Tâhâ Suresi ayet: 13).

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

“Muhakkak ki “Ben, yalnızca ben Allah’ım. Benden başka ilâh yoktur. Bana kulluk et; beni anmak için namaz kıl” (Tâhâ Suresi ayet: 14).

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ
وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

“De ki: O, Allah birdir. Allah Samed’dir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur” (İhlâs Suresi ayet: 1-4).

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

“(Rabb’imiz!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz” (Fatiha Suresi ayet: 5).

Her gün beş vakit namazın her rekâtında okuduğumuz Fatiha Suresi’nde gördüğünüz gibi Allah’a **“İyyake na’bûdü ve iyyâke nestain”** yani **“Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım bekleriz”** şeklinde hitap etmemiz Allah’ın emridir. Bu da elbette ki Allah’ın bir tek olduğunun ifadesidir. Tâha Suresi’nin 11’inci ayetinde; **“Ey Musa”** diye seslenildikten sonra; 12’nci ayet şöyle başlıyor: **“Ben, (evet) Ben senin Rabbin’im”**; 13’üncü ayette **“Ben seni seçtim vahyolunanı dinle”**; 14’üncü ayette **“Muhakkak Ben (evet) Ben Allah’ım, Benden başka ilâh yoktur. (Yalnız) Bana kulluk et ve Beni anmak için namaz kıl.”**

Görüldüğü gibi yukarıda geçen yalnız dört ayette sekiz defa **“Ben”** kelimesi kullanılmış; bir tek olduğu iyice pekiştirilmiştir. Bazı yerde geçen **“Biz”** kelimesi söylediğimiz gibi zatına saygı ifadesidir. İlâhlar yoktur. İhlâs (Kul hûvallah) Suresi’nde bildirildiği gibi **“O Allah bir tektir. Doğurmamış ve (başkası tarafından) doğurulmamıştır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey O’na muhtaçtır. Hiçbir şey O’nun dengi olmaz”** (İhlâs Suresi ayet: 1-4). Evet, O (Allah), bir tektir.

KUR’AN-I KERİM’İN KAÇ AYET OLDUĞU İLE İLGİLİ TARTIŞMALAR

1. Soru:

Kur’an’da kaç ayet olduğu görüşü niçin farklıdır?

Cevap:

Değerli okurlarım;

Son zamanlarda konuşan hemen herkes; Kur’an-ı Kerim’in 6666 ayet olduğunu söylemektedir. Hâlbuki bu sayı, çoğunluğun görüşüne en uzak olan, Zemaşşeri isimli bir müfessirin görüşüdür. Aşağıda göreceğiniz gibi, diğer grupların birbirleri arasında çok az fark olmasına rağmen, Zemaşşeri’nin görüşü bunlardan 450 ayet daha fazla olup, Zemaşşeri acayip bir iddiada bulunmuştur. Bu görüşteki 6666 sayısı, dile kolay geldiği için bazı kimseler tarafından ezberlenmiş olabilir.

Öncelikle biz, “ayet” nedir? Bunun tarifini görelim:

“Sözlükte; “alâmet, nişan, emâre, ibret” gibi anlamlara gelen bir kelimedir. Diğer bir ifâdeyle, “bir nesneye delâlet edip kesin bilgi ifade eden şey”dir. Bu nedenle Allah’ın varlığına delâlet eden her şeye âyet denilmiştir. Peygamberlerin gösterdikleri mucizelere de âyet denir. Terim olarak, “fasıla” adı verilen bir harf ile ayrılmış olan Kur’an-ı Kerim cümlelerinden her birine âyet denir. Âyetler sûreleri meydana getirir. Âyetlerin tayini tevkîfidir, kıyas ile yapılamaz. Mesela “Yâsin”(kelimesi) bir âyettir, benzeri “Tâsin”(kelimesi) âyet değildir. Bir kelimelik kısa âyet olduğu gibi, yarım sahife, hatta bir sahife tutan uzun âyet de vardır. Âyetler birbirinden fasıla ile ayrılırlar. Fasıla âyetin son kelimesidir. Bunun son harfine de fasıla (ayırma) harfi denir. Kendisinden sonra gelen âyeti evvelkinden ayırır. Âyetin tertibi de tevkîfidir. Yani Cebrâil (a.s.) vahiy getirdikçe âyetlerin nereye yerleştirileceğini de söylemiştir. Resulullah (s.a.v)’de vahiy kâtiplerine hangi âyetin nereye yazılacağını bildirmişti” (2).

Gerçi ayet sayısındaki bu farklılıkların; bazılarının zannettikleri gibi, Kur’an’da eksiklik veya fazlalıkla hiçbir ilgisi yoktur. İlim adamları arasında böyle bir iddia vaki olmamıştır.

Çünkü o'nun koruyucusu Allah'tır.

Söz konusu farklılıklar; bir sayfadaki cümlelerin, manasına göre, nerede biteceği, ayet numarasının yani, cümle sonu noktasının hangi kelimedenden sonraya konulacağı ile ilgilidir. Bunun tespitini ise yukarıdaki kaynakta gördüğümüz gibi, Cebrâil (a.s.)'in Peygamberimiz Efendimiz'e (s.a.v) tarif ettiği şekilde, ayetlerin yerlerini bizzat Peygamberimiz vahiy kâtiplerine kendisi yazdırmıştır.

Bu farklılıklar sayım farklılığıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in, 77439 kelime olduğunda ihtilâf yoktur. Tam bir görüş birliği vardır. Yani aynı tepsideki baklavanın kaç taksim edildiği konusu vardır. Baklavanın eksikliği, fazlalığı söz konusu değildir.

Örneğin: Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında: En uzun ayet olan **BAKARA SURESİ'**nin 282'nci ayeti, tek bir ayet kabul edilmiş ve tek başına Kur'an'ın 47'nci sayfasını doldurmuştur; **NEBE SURESİ'**ndeki 30 ayet ise, 581'inci sayfaya sığmıştır. Yani bu sayfaları birer tepsi kabul edersek; baklava dolu bir tepsi 30'a bölünürken, diğer dolu bir tepsi hiç bölünmediği için 1 kabul edilmiştir.

İşte Örnekler:

Örnek- 1:

Aşağıda görüldüğü gibi; **BAKARA SURESİ'**nin 282'nci ayeti, uzun bir ayet kabul edildiğinden; **KUR'AN-I KERİM'**in 47'nci sayfasını tek başına doldurmuş, hiç bölünmemiştir.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ
إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ
أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ
بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا
أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا
فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Örnek- 2:

Burada gördüğünüz gibi **NEBE SURESİ**'nin 30 ayeti Kur'an-ı Kerim'in 581'inci sayfasına sığmış ve bu sayfa 30 ayet olarak kabul edilmiştir.

ثُمَّ كَلَّا * كَلَّا سَيَعْلَمُونَ * لَدِي
هُم فِيهِ مُخْتَلِفُونَ * عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ *
عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَجَعَلْنَا * وَخَلَقْنَاكُمْ
أَزْوَاجًا * وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا * أَلَمْ نَجْعَلِ
الْأَرْضَ مِهَادًا * سَيَعْلَمُونَ وَبَنَيْنَا
فَوْقَكُمْ سَبْعًا * وَجَعَلْنَا النَّهَارَ
مَعَاشًا * وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا * نَوْمَكُمْ
سُبَاتًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا * وَأَنْزَلْنَا مِنَ
الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا * وَجَعَلْنَا
سِرَاجًا وَهَّاجًا * شِدَادًا يَوْمَ يُنْفَخُ فِي
الصُّورِ فَتَأْتُونَ * إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ كَانَ
مِيقَاتًا * وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا * وَنَبَاتًا إِنَّ
جَهَنَّمَ * وَسُيَّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا
* وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا * أَفْوَاجًا
لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا *

لَا بَيْنَ فِيهَا أَحْقَابًا * لِلطَّاغِينَ مَابًا
* كَانَتْ مِرْصَادًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا *
إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا * جَزَاءَ
وِفَاقًا * إِلَّا حَمِيمًا وَعَسَاقًا *
* فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا
* وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا * كَذَّابًا

Şimdi farklı görüşleri kaynaklarından sizlere sunuyorum.

Kaynak -1:

KUR'AN-I KERİM:

Ebülleys Semerkandi'ye göre : 6213 ayet
Nafi'a göre : 6217 ayet
Şeybe'ye göre : 6214 ayet
Kûfe alimlerine göre : 6236 ayet
Mısırlılara göre : 6219 ayet
Şamlılara göre : 6226 ayet
Müfessir Zemahşeri'ye göre : 6666 ayettir (3).

Kaynak -2:

"Ebülleys Semerkandi'nin; Farsça olarak yazdığı eserin 376'ncı sayfasında Kur'an'daki 30 cüzden her birinde bulunan ayetlerin miktarı; ayrı ayrı bildirilmektedir. Bunlar toplamınca ayet miktarı; 6213'e varmaktadır" (4).

Değerli okurlarım. Bu konu, böylece açıklanmış oldu.

Dipnotlar:

- 1 Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, 1988.
- 2 İslâmî Bilgiler Ansiklopedisi, c.1, s.72.
- 3 Mehmet Emre, Zamanımızın Meselelerine Açıklamalı Fetvalar, c.1, s.175.
- 4 H. Hilmi Işık, Kur'an-ı Kerim ve bugünkü İncil ve Hz. Muhammed'in Mucizeleri, s.73.



Önceki sayımızdan devam ediyor

HER İYİLİK SADAKADIR-2

Lütfi DOĞAN

Diyaret İşleri Eski Başkan Vekili
İslâmî İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı Başkanı

Namaz bir nurdur:

Nur: (Aydınlık) Varlıkları görmemize yolumuzu bulmamıza imkan sağlayan ilâhî bir nimettir. Namaz da bizim için bir nurdur. Muhakkak ki namaz, bizi isyanlardan, çirkin işlerden, münker olan (dinin ve akl-ı selimin kötü gördüğü) şeylerden alıkoyar. Namaz, sahibini doğru olan yola ve iyiliklere yönlendirir. Gerçekte namaz, insanı her türlü kötülüklerden uzaklaştırır. Namaz, hak ve hidayet yolunu aydınlatan manevî bir nurdur. Kişi, en nezih ve en güzel bir şekilde her gün belirli vakitlerde, beş defa Allah Teâlâ'nın huzuruna çıkar, vasıtasız olarak Rabb'ine münacat-

ta (yakarış ve yalvarışta) bulunur. İçtenlikle O'na ibadet eder. Rabb'ine karşı müstakim olur. Zira o, istikamet in en büyük erdem olduğu bilincine varmıştır. Aynı zamanda o, doğruluğu, iyi ahlâkı, nezih yaşayışı ve takvası ile melek haslet (melek özelliğine sahip) bir kişidir. Onun yüzünde, manevî bir aydınlık görülür. O, fırsat buldukça beş vakit namazını cemaatle eda etmeye çalışır. İnsanlığın en hayırlı üyelerinden biri olmak mutluluğuna erer. O, Resul-i Ekrem Efendimizin, müjdelere mazhar olmak için imkan ölçüsünde mescitlerde cemaatle olmayı tercih eder. Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) mealen şöyle buyurmuşlardır:

“Karanlıklarda mecitlere yürüyüp gidenlerin kıyamet gününde tam bir nur ile tenvir edileceklerini müjdele” (2).

Namaz, müminin miracıdır; âlemlerin Rabb'ine münacatıdır. Kendisi ile Rabbi arasında manevî bir bağlantıdır. Namaz, huzur ve rahata ermenin ve güvene kavuşmanın manevî kaynağıdır; bütün müminler için sevinç kaynağı ve göz nurudur. Giptalar olsun, namazını huşû ve tevazu içinde eda eden kimselere.

Sadaka burhandır:

Sadaka: Hiçbir karşılık beklemezsiniz kişinin kendi malından gönül hoşnutluğu ile fakirlere, yoksullara ve diğer ihtiyaçlılara Allah rızası için yaptığı malî yardımın adıdır. Burhan ise, kesinlik ifade eden hüccet (kesin delil), kat'î delil demektir. Gündüzün aydınlığının, güneşin varlığını gösterdiği gibi, sadaka da onu veren kişinin sadakatini (bağlılığını) gösteren bir burhandır. Başka bir hadis-i şerif mealen şöyledir:

“Üç şey var ki, onları işleyen kimse imanın zevkine varmış olur: (Birincisi) bir Allah'a ibadet etmek, Çünkü Allah'tan başka ilâh yoktur. (İkincisi) Gönül hoşnutluğu, rızası ile malının zekâtını vermek; (Üçüncüsü ise) her yıl bu ibadeti yerine getirmektir” (3).

İnsan maddî ve manevî yönden de tertemiz olmak zorundadır. Müslüman, gücü ölçüsünde cömert, kerem sahibi ve hoşgörülü olmak durumundadır. O; cimrilik hasislik gibi kötü vasıflardan uzak olmak zorundadır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle buyurulmuştur:

“...Nefsinin cimriliğinden korunan kimseler, ebedî kurtuluşa ermişlerdir” (Haşr Suresi, ayet: 9).

Bu sebeple Müslüman, manevî kirler sayılan bencillik, cimrilik ve benzeri nefsi hastalıklardan kendisini temizler. Fakirlere, yoksullara, düşkünlere iyilik ve yardım elini uzatmayı

görev bilir ve yerine getirir. Müslüman, Cenab-ı Hak'ın rızasını dileyerek farz veya nafil her türlü hayırları, elinden geldiği ölçüde yapar. Bu durum, onun imanındaki sadakatinin ve kurtuluşa erenlerin safında olacağı delili ve göstergesidir.

Müminun Suresi'nin ilk 11 ayeti okunup üzerinde iyiden iyiye düşünülmelidir.

Sabır ziyadır:

Nur kelimesi ile ziya kelimesi arasındaki fark, ayın nuru ile güneşin ışığı arasındaki fark gibidir. Hadis-i şerifte:

“Sabır bir ziyadır”

buyurulmuştur. Sabırda zorluk vardır. Sabır, nefsi arzuladığı şeylerden menetmek ve adeta onu hapsetmektir. Bu ise, bir nefis mücahedesini gerektirir.

Kişi, hayatı boyunca sabra muhtaçtır. İnsan, sabırlı ve sebatlı olduğu sürece maksadına erişir. Bilgi tahsil etmek, yararlı eğitim almak, taat ve ibadet ehli olmak, kötülöklere karşı durmak, bilgisizlik ve tembellik gibi düşmanları yenmek; hâsılı maddî, manevî bütün görevleri yapmak için zorlukları aşmak, musibetlere karşı tahammül göstermek, bütün bunları yapmak, ancak sabırlı ve kararlı olmakla gerçekleşir.

Sabır, öyle üstün ve güzel bir özelliktir ki beşeri hiçbir güç ona denk olamaz. Sabır, sahibinin hayat ve başarı yolunu daima aydınlatan bir ışıktır; Müminin hak ve doğru olan bir yolda kararlı olmasını sağlar. Bunun içindir ki iyi insanlar, sabırlı olmaları sebebiyle Cenab-ı Hak tarafından övülmüşlerdir. Sabredenlere müjdelere vardır. Nitekim ayet-i kerimede mealen şöyle buyurulmuştur:

“Allah daima sabredenlerle beraberdir”

**“İnsanlardan öyleleri de vardır ki
Allah’ın rızasını kazanmak için,
kendisini ve malını feda eder.
Allah, kullarına çok şefkatlidir”
(Bakara Suresi, ayet: 207).**

Bu ve benzeri hikmetler nedeniyledir ki hadis-i şerifte “*sabır ziyadır*” buyrulmuştur.

Kur’an bir hüccettir:

Aslında müminin işi çok kolaydır. O; bilgi, akl-ı selim, sabır ve kararlı hareket ettiği takdirde iki cihan mutluluğunun onun için olduğunu bilir. Kur’an, müminin rehberidir. O, Kur’an’ın gösterdiği hidayet yolunda yürür; Kur’an’ın, bildirdiği üstün ahlâk prensiplerini kendisine düstur edinir. Böyle olunca da Kur’an, dünya ve ahirette müminin iyiliğine ilâhî bir hüccettir (kesin bir delildir). Zira Kur’an insanlara en emin, en doğru ve en sağlam yolu gösterir; güzel işler yapan müminler için, büyük ecirler olduğunu müjdeler. Kur’an, müminlere kıyamet gününde şefaattir. Ancak Kur’an’ın öğütlerine kulak vermeyen, bu öğütlere ilgisiz kalan kimseler için de, dünyada ve ahirette ziyana uğramak kesindir. Ne mutlu o insanlara ki onlar, Kur’an’ı kendilerine rehber bilirler. O’nun gösterdiği hidayet yolunda yürürler. O’nun öğütlerine kulak

verirler. Kur’an’ın övdüğü üstün ahlâkı, kendilerine düstur bilirler; onlar, Kur’an’ı güzelce okurlar ve üzerinde düşünüp manalarını anlamaya çalışırlar. Bir ayet-i kerimede meal olarak şöyle buyurulmuştur:

“Sözleri, dinleyip de en güzeline uyan insanlara müjdeler olsun. Onlar, Cenab-ı Hakk’ın, hidayete erdiği, öz akıl sahibi kimselerdir” (Zümer Suresi, ayet: 18).

Kur’an’a karşı ilgisiz kalanlar ise, her şeyden önce kendi öz nefislerine yazık etmişlerdir. Onlar, Kur’an’ın nurundan kendilerini yoksun bırakmışlardır. Bunun içindir ki Kur’an, kendileri aleyhine hüccettir. Kur’an, müminler için bir şifa ve rahmettir. Ancak Kur’an’a ilgisiz olanlar, bu durumları ve kendi ziyanlarını artırmış olurlar. Kur’an bu gerçeği, bütün insanlığa duyurmaktadır.

Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.), bu hadis-i şerifteki öğütleri şöyle tamamlıyor:

Bütün insanlar her günün sabahına girerler.

Bir kısmı, Cenab-ı Hakk'ın sevgisini, rızasını kazanmak uğrunda nefsinin satın almış olur. Bu insanlar, Allah Teâlâ ve insanlar ile olan muamelelerinde doğruluğu benimsemişlerdir ve kendilerini helâk olmaktan kurtarmışlardır. Onlar, akl-ı selim ve hür irade sahibidirler. İnsanın değerini bilirler. Kendilerini Cenab-ı Hakk'ın sevgisini ve rızasını kazanmaya vermişlerdir.

"Allah, müminlerden mallarını ve canlarını Cennet karşılığı satın aldı" (Tevbe Suresi, ayet: 111)

mealindeki ayet-i kerime uyarınca hareket ederler. Bu bakımdan dünyanın bütün varlıkları, onların mümtaz şahsiyetlerine, yüksek değerlerine bedel olmaz.

İnsanlardan diğer bir kısmı ise, gerek genel ve gerekse özel işlerinde kendi hevâî (geçersiz) isteklerine uyarlar; kendi nefislerini fâni, geçici ve geçersiz arzularına karşılık satmış olurlar. Böylece kendi iradeleriyle kendilerini helâke götürmüş olurlar. Hadis-i şerifin son bölümünde ise, mealen şöyle buyurulmuştur:

"Bütün insanlar sabaha girerler, her biri kendi varlığını hürriyetine kavuşturur, sonsuz mutluluğa ermesini sağlar. Ya da hevâ-î (Geçersiz) istekler ardından koşar ve kendisini helâk eder."

Bu hususlarla ilgili bazı ayet-i kerimelerin mealleri şöyledir:

"Allah Teâlâ'nın öğütlerini dinleyip nefsinin, tertemiz duruma getiren ebedî kurtuluşa ermiştir. Kendisini kötülöklere götüren kimse ise, nefsinin hüsrana uğratmıştır. Bu ise pek büyük bir kayıptır" (Şems Suresi, ayet: 9-10).

"İnsanlardan öyleleri de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için, kendisini ve malını feda eder. Allah, kullarına çok şefkatlidir" (Bakara Suresi, ayet: 207).

Hadis-i şeriften öğrendiklerimizden bazıları:

-İnsanların, dünyada yaptıkları ameller, kı-

yamet gününde mizana konulup değerlendirilir. Sevabı ağır gelenler, kurtuluşa ererler. Bu husus, Kitap, Sünnet ve icma-ı ümmetle sabittir. Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) meal olarak şöyle söylemiştir:

"İki kelime var ki onlar Rahman olan Allah'a çok sevgili, sevapları mizanda çok ağır, lisana da çok kolaydır. Bu iki kelime: Sübhanallah ve bi hamdihi, sübhanallah'i'l azim"dir (4).

-Namazları; belirli vakitlerinde farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine ve adabına uyarak kılmak mecburidir.

-Kişi; varlığından, iyilik yollarına vaktinde in-fak etmelidir. Yetimlerin, kimsesizlerin, fakirlerin, iffetinden dolayı isteyemeyen yoksulların, ihtiyacını Allah rızası için gidermelidir ki, bu sadakalar Allah katında kendisi için burhan olsun.

-Her insan, özellikle her Müslüman, iyilikler yapıp kötülüğü ortadan kaldırmaya çalışmalıdır. Zorluklar, karşısında sabretmelidir. Kötülöklere, isyanlara karşı sabır ve kararlılık ile direnmelidir...

-Kur'an, bütün insanlar için hidayet rehberidir ve özellikle müminler için en güzel bir öğüttür ve en güzel bir düsturdur. Kur'an'ı, güzelce okumalı, üzerinde güzelce düşünüp manalarını anlamaya çalışmalı ve buyrukları uyarınca amel etmelidir.

-Ömür, paha biçilemez bir nimettir. Bu ilâhî nimetin kadri bilinmelidir. Nefsin, hevâî isteklerine göre değil de Allah Teâlâ'nın rızası yolunda ve ahirette kalıcı olarak en güzel işlerde bu ilâhî emanet değerlendirilmelidir.

Dipnotlar:

2 Ebu Davud, Salât bölümü, no: 561; Tirmizî, Salât bölümü, no: 223.

3 Ebu Davud.

4 Buharî, Deavat bölümü, 11/175; Müslim, Zikir ve Dua bölümü, no:2694; Tirmizî, Deavat bölümü, no:3463.

FETVALAR

Halil GÜNENÇ

MUAMELÂT VE HUKUK - 7

SORU: Bugün piyasada bulunan şirketler ile İslâm'ın kabul ettiği şirketler arasında bir uyumsuzluk var mıdır?

CEVAP: Piyasada bulunan şirketler ile İslâm'ın kabul ettiği şirketler arasında, uyumsuzluk bulunup bulunmadığını anlamak için her ikisini gözden geçirmek gerekir. O zaman birbirine uyumlu mu, uyumlu değil mi ortaya çıkar. İslâm'da şirket iki kısma ayrılır.

- 1 - Mülk şirketi,
- 2 - Akid şirketi.

Mülk şirketi; veraset, hibe gibi bir yol ile iki kişi veya daha fazla kimsenin bir şeye malik olmalarıdır. Bu şirkette olanlardan hiç birisi ortağın izni olmadan müşterek malda tasarruf edemez.

Akid şirketi de beş kısma ayrılır:

1 - Şirketü'l-amâl veya şirketü'l-ebdân, yani iş şirketidir. Meselâ terzi, marangoz, simsar ve hamal gibi bedenlen çalışan kimseler bir araya gelerek yapacakları çalışma neticesinde elde ettikleri mahsulde ortak olmak için akit yaparlar. Bu şirket uzun bir zaman için olabileceği gibi kısa bir zaman için de olabilir. Bunun sermayesi para veya başka bir çeşit mal değildir. Sermaye, beden ve çalışmadır.

2 - Şirket-i müfâvazadır. Bu şirket, sermaye, kâr ve tasarrufta müsavi olmak üzere ortakların yaptıkları akitir. Bu ortaklıkta, ortaklardan birisi

üzerine gasp ve kefalet gibi bir sebeple bir şey terettüp ederse diğer ortaklara da terettüp eder. Çünkü bu şirket hem kefalet, hem de vekalet akitlerini içine alır, bunun sermayesi maldır.

3 - Şirketü'l-vücuttur. Birden fazla kimsenin sermayeleri olmadığı hâlde itibar ve şerefe dayanarak veresiye mal alıp satmak ve kârı bölüşmek üzere yaptıkları akitir. Bu şirkette sermaye; kredi ve itibardır.

4 - Şirket-i 'înândır. Bu şirket, ticaret yapmak gayesiyle birkaç kişinin bir araya gelip müşterek bir sermaye meydana getirerek üzerine akit yapmalarıdır. Bu şirkette ortakların koydukları hisselerin ve ortaklar için şart koşulan kazanç nispeti eşit olabileceği gibi farklı da olabilir.

Hangi çeşit şirket olursa olsun ortaklardan birisi yönetici veya muhasebeci olarak tayin edilirse kendisine maaş bağlanmaz. Ancak Hanefî mezhebinde kazançtan hissesi daha yüksek tutulabilir. Meselâ beş kişi bir araya gelerek her birisi birer milyon lira getirip şirket kurar ve aralarından birisini yönetici olarak tayin ederlerse belli bir nispette kendisine maaş bağlanamaz. Ancak yönetici için kazancın yüzde kırkı, diğer ortakların her birisi için de yüzde on beşi olmak üzere anlaşma yaparlarsa caizdir.

Şafîî mezhebine göre bu dört çeşit şirketten yalnız 'înân şirketi caizdir. Ayrıca bir ortak diğer ortakların izni olmadan ne veresiye verebilir, ne de müşterek malı bir yere götürebilir.

5 - Mudarabe şirkettir. Bir taraftan sermaye diğer

tarafından çalışma olmak üzere iki kişi veya daha fazla kişiler arasında kurulan bir çeşit ortaklıktır. Mudarebe ortaklığı İslâm'dan önce halk arasında yaygın bir hâlde idi. Peygamber (s.a.v.) geldikten sonra bu tip muamele devam etti. Ve buna engel olmadı. Ayrıca bu hususta icmâ'-ı ümmet de vaki' oldu. Bu şirket, icab ve kabul ile mün'akid olur. Meselâ, sermaye sahibi birisine; kazancı aramızda yarı yarıya bölmek üzere şu sermayeyi al, çalıştır dese, o adam da kabul ettim dediği takdirde bu şirket mün'akid olmuş olur. Para sahibi çalışan kimseye "Falan vakitte şu malı al, sat veya falan memlekette alış-veriş yap" gibi bir şart koşarsa şarta riayet etmek icap eder. Şayet alış-verişte ziyan olursa kazançtan düşürülür. Kazanç yok ise, ziyan sermayeye yüklenir.

Bu kısa açıklamayı yaptıktan sonra günümüzdeki diğer şirketleri gözden geçirelim.

Şirket, mevcut kanunlara göre iki çeşittir.

- 1 - Şahıs şirketi,
- 2 - Mal şirkettir.

Mal şirketi sadece sermayeye dayanıp, ortakların kendisinde rolü olmayan şirkettir. Bu şirket Anonim şirkettir. Bu şirket bir unvana sahip, esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mevcut mala göre sorumlu olan bir şirkettir. Ortakların mesuliyeti, taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile mahduttur. Yani infisah etmiş olsa dahi şirket borcundan dolayı şirketlerin şahsen dava ve takip edilmelerine kanunen imkân yoktur.

Hususi kanunlarda aksine hüküm olmadıkça esas sermaye miktarı beşyüzbin [günümüzde en az 50.000] Türk lirasından aşağı olamaz, kurulması için, şirkette pay sahibi en az beş [yeni TTK ile değişmiştir. En az tek kişi ile kurulabilmektedir] kurucunun bulunması şarttır. Bu şirket, şahıs şirketi olmadığı ve iflas hâlinde ortaklar şirket borcundan sorumlu sayılmadıkları için İslâm'a uygun sayılan bir şirket değildir. Şirket, iflas veya infisah halinde ortaklar, hisseleri nispetinde şirket borcundan sorumludur şeklinde ufak bir tadilat yapılırsa İslâmî şekle dönüşebilir.

Şahsî şirket ise üç kısımdır.

1 - Komandit şirketi: Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek maksadıyla kurulan ve şirket alacaklarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının mesuliyeti tahdit edilmemiş ve diğer ortak veya ortakların mesuliyeti muayyen bir sermaye ile tahdit edilmiş olan şirket komandit şirkettir.

Mesuliyeti mahdut olmayan ortaklara komandite, mesuliyeti mahdut olanlara komanditer denir.

Bir komandit şirketin iflası halinde şirket alacaklıları, alacaklarını almadıkça ortaklar şahsi alacakları için şirket mallarına müracaat edemezler. Bu şirket bu hâliyle yani başka şartlarla rayından çıkarılmazsa İslâm'a muhalif sayılmaz. Ancak sorumluluk hususunda komandite ile komanditer arasında fark yoktur. Yani dinen komandite hissesi nispetinde sorumlu olduğu gibi, komanditer de hissesi nispetinde sorumludur.

2 - Limited şirketi, iki veya daha fazla [yeni TTK ile değişmiştir. En az tek kişi ile kurulabilmektedir] hakiki veya hükmi şahıs tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup ortaklarının mesuliyeti, koymasını taahhüt ettikleri sermaye ile mahdut ve esas sermayesi muayyen olan şirkete limited şirketi denir.

Ortakların sayısı ikiden az [yeni TTK ile değişmiştir. En az tek kişi ile kurulabilir] ve elliden çok olamaz. Limited şirketinde, sermayenin en az onbin Türk lirası olması şarttır. Bu şirkette ortak olanların mesuliyeti, koydukları sermaye ile mahdut olduğu ve iflas halinde kendi özel mallarına sirayet etmediği için İslâm'ın kabul ettiği şirket anlayışına ters düşer. Bununla beraber ufak bir tadilatla muhalefet ortadan kalkar.

3 - Kollektif şirketi, ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek maksadıyla hakiki şahıslar arasında kurulan ve ortaklarından hiç birisinin mesuliyeti şirket alacaklılarına karşı tahdit edilmemiş olan şirkettir.

Ortaklar, şirkette borç ve taahhütlerinden dolayı

müteselsilen ve bütün mallarıyla mesuldürler. Bu şirket, şirketü'l-î'nâna yakındır. Hülâsa kollektif şirketi İslâm'a muhalif olan şartlarla rayından çıkarılmazsa dinen onda hiç bir sakınca yoktur. Komandit şirkette de komandit ile komanditer koyduğu hissesi nispetinde sorumlu olursa, onda da sakınca yoktur. Fakat Anonim ile Limited şirketlerde sorumluluk müşterek sermayeye bölündüğü için İslâm'a muhalif olur.

SORU: Hanefî mezhebine göre şirket-i müfâvaza ile şirket-i 'inânın ortak özellikleri nelerdir?

CEVAP: Şirket-i müfâvaza ile şirketü'l-î'nânın ortak özellikleri şunlardır:

- 1 - Sermayenin cinsi ve vasfı ayrı ayrı olsa da caizdir.
- 2 - Ortakların koydukları sermaye birbirine karışmadığı hâlde sahihtir.
- 3 - Sermaye teslim edilmezse de şirket akdi tamam olur.
- 4 - Her ortak alış-veriş gibi şeylerde bir vekil tayin edebilir.
- 5 - Her ortak, şirket için çalışacak kimseyi tutabilir.
- 6 - Her ortak, gerekirse şirket malını başkasına emanet bırakabilir.
- 7 - Her ortak, başkasına sermaye vererek çalıştırabilir.
- 8 - Şirket malından, izin olmadığı halde teberru etmek caiz değildir.
- 9 - Şirket malından bir şey satılmış ise, feshini gerektiren bir husus varsa her ortak feshe yetkilidir.
- 10 - Her ortak, veresiye satmak hususunda yetkilidir.
- 11 - İzin almadan, hissedar, ortakların zekâtını veremez.
- 12 - Hiç bir ortak, şirket malını kendi özel malına karıştıramaz.

SORU: Şirket-i müfâvaza'nın özellikleri nelerdir?

CEVAP: Şirket-i müfâvaza'nın özellikleri şunlardır:

- 1 - Herhangi bir ortak havâic-i asliyye hariç ne alırsa şirket malı sayılır.
- 2 - Bütün ortaklar bir ortaklığın ticaret ve benzeri

şeylerden olan borcundan sorumludurlar.

3 - Ortaklardan birisinin, yapılan akdin hukukuna sahip çıkması, kusur sebebiyle "satın alınmış olan şeyi" geri çevirmesi gibi.

4 - Ortağın tasarrufu hem kendisi, hem ortakları için muteberdir.

5 - Müfâvaza şirketinde ortaklardan birisi 'inân ortaklığıyla ortaklık akdini yapabilir.

6 - Her ortak babası, dedesi ve oğlu gibi kendisi için şahitliği muteber olmayan kimseye şirket malını satabilir.

SORU: Şirket-i 'Inân'ın özellikleri nelerdir?

CEVAP: Şirket-i 'Inân'ın özellikleri şunlardır:

- 1 - Ortaklardan birisi bir şey alırsa şirketin malı sayılmaz.
- 2 - Ortaklar, ortağın borcundan sorumlu değildir.
- 3 - Her ortak, yapılan akdin hukukuna sahip çıkmaz.
- 4 - Ortağın tasarrufu sadece şirkete hastır.
- 5 - Babası ve oğlu gibi kendisi için şahitliği muteber olmayan kimseye satış yaptığı takdirde bu satış ortağın hissesinde muteber değildir.
- 6 - Ortakların izni olmadan hiç bir ortak yeni bir ortağı şirkete alamaz.

SORU: Bir kimse birisine bir miktar para verir. "Şu para ile alış-veriş yap, ne kadar kazansan senin olsun. Yalnız her ayda şu kadar para bana vereceksin, ziyan ettiğin zaman da beni ilgilendirmez" dese, o adam de kabul etse böyle bir muamele caiz midir?

CEVAP: Bu şart ile yapılan müdârebe akdi fasit olup, alınan para haramdır, dinen bütün kazanç sermaye sahibine ait olup, çalışana da ücretü'l-misl verilecektir (79).

Devamı gelecek sayımızda yayınlanacaktır.

Dipnotlar:

79 al-Fetâva'l-kübra, c. 3, s. 111.

NURDAN DAMLALAR

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ
تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumunu fidiye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (meselâ fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilerseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır” (Bakara, 2/184).



Resulullah (s.a.v.) Efendimizi an(la)mak

Dr. B. AÇAN

Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle, 02 Nisan 2016 Cumartesi günü saat: 19:30'da Özmansur Vakfı öncülüğünde İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği ile Mevlana ve Mansur Baba Kültür Derneği tarafından Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Rahmeten li'l Âlemin Peygamber (s.a.v.) Efendimizi Anma Programı'nda yaptığım konuşmanın metnini aşağıda sunuyorum:

"Muhterem üstadım;

Değerli konuklar, hepinizi Allah'ın (c.c.) selâmı ile selâmlıyorum:

Es-Selâmü aleyküm ve rahmetullahi ve berakatühü.

Bizleri yoktan var eden, lütuf ve ihsanlarıyla bize maddî ve manevî nimetlerini bahşeden ve Muhammed Mustafa aleyhissalâtu vesselâm'a ümmet olmakla şereflendiren Rabb'imize (c.c.) hamdü senalar ve şükürler olsun.

Doğumunun 1445'inci yılı ile müşerref olduğumuz, efendimiz, rehberimiz, önderimiz,

Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya (s.a.v.) sonsuz salâtu selâm olsun. Ehl-i Beyt'e selâm olsun.

Bu programın hazırlanması hususunda himmetlerini esirgemeyen muhterem üstadım Seyyid Avnullah Özmansur Efendi Hazretlerine teşekkürlerinden dolayı hoş geldiniz diyor, şükranlarımı arz ediyorum.

Özmansur Vakfı'na, İslâm Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği ile Mevlana ve Mansur Baba Kültür Derneği'ne, bizleri Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimizin muhabbeti etrafında bir araya getirmeye vesile oldukları için teşekkürlerimi arz ediyorum.

Her gün adını salâtu selâmlarla yâd ettiğimiz sevgili Peygamberimiz aleyhissalâtu vesselâm efendimizi anmak için uzaktan yakından teşrif eden tüm kardeşlerimize; sizlere hoş geldiniz diyorum.

Kur'an-ı Kerim'de Resulullah (s.a.v.) Efendimize hitaben:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik” (Enbiyâ, 21/107) buyurulmuştur.

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz'den (s.a.v.) önce, insanlığın içinde olduğu durumu şöyle özetleyebiliriz:

Dünya hâkimiyeti asırlar boyu Acem (Pers) ve Bizans (Roma İmparatorluğu) arasında el değiştirdiğinden, halkları dünya nimetlerinden faydalanmada aşırılığa düşmüşler, lüks ve sefahat içinde yaşıyordu. Dünyanın çeşitli yerlerinden ilim sahibi kimseler bunların etrafında toplanmış, böylece dünya nimetlerini elde etmenin inceliklerini öğrenmiş, zenginlikleri artmıştı. Halkları sahip oldukları mal ve mülklerle, zenginlikleri ile birbirlerine karşı övünüyorlardı. Bu ülkelerin ileri gelenlerinin gösterişli bir sarayı, havuzu, büyük bahçeleri, hamamı, güzel uşakları, değerli binek hayvanları yoksa, yiyecek ve giyeceklere bol para harcamıyorlarsa, hatta taktıkları kemer veya taç belli bir değer üzerinde değilse toplum tarafından ayıplanıyorlardı (1). Ayrıca, Acem ve Bizans'ta kölelik bir sosyal sınıftı ve köle anne babadan doğanlar da köle oluyordu ve kölelerin kazançları da sahiplerine aitti. Acemlerde Zerdüştlük diğer bir ifadeyle Mecusilik yaygındı, ateşe tapıyorlardı.

Arabistan yarımadasında ise, Araplar arasında putperestlik hâkimdi. Her kabilenin farklı bir putu vardı. Bazı Araplar yıldız tapıyordu. Kadının bir değeri yoktu, miras hakları yoktu. Erkekler istediği sayıda kadınla evlenebiliyorlardı. Kız çocuk sahibi olmak ayıp sayılıyor, bazı aileler kızlarını öldürüyorlardı. Öldürülmek istenen kızlar doğar doğmaz veya altı yaşlarında iken diri diri toprağa gömülüyordu. Kölelik, cehalet yaygındı. Kumar, şarap gibi kötü alışkanlıklar, kavmiyetçilik yani ırkçılık, faiz, oç alma, gasp gibi suçlar yaygındı.

İşte! Dünyada genel olarak ahlâkın çöktüğü, ahiretin unutulduğu, mazlumların zalimlerin elinde ezildiği, bâtılın hüküm sürdüğü bu dönemde Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v.) doğmuş, dünyayı içinde bulunduğu karanlıklardan çıkaracak, insanlığı içinde bulunduğu zulümden ve günah batağından kurtaracak, ebedî saadeti ve birlikte barış içerisinde yaşamayı sağlayacak ilkeleri insanlığa getirmiştir. İnsanlığın kurtuluşu ve ebedî saadete kavuşması ancak, Peygamberimiz'e (s.a.v.) ve O'na (s.a.v.) indirilen Kur'an-ı Kerim'e uyulması ile mümkün olmuştur.

Resulullah (s.a.v.) Efendimizi anmak, hatırlamak aynı zamanda O'nu (s.a.v.) anlamak, tâbi olmak, örnek almak ve getirdiği nizami hayatımıza tatbik etmek demektir.

Resulullah (s.a.v.) Bir Peygamber, Bir Muallimdi

Kur'an-ı Kerim'de:

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ
يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ
وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

“Nitekim kendi aranızdan, size ayetlerimizi okuyan, sizi tezkiye eden (kötülükten temizleyen), size kitabı ve hikmeti öğreten ve size bilmediklerinizi öğreten bir Resul gönderdik” (Bakara, 2/151) buyurulmuştur.

Ayette de ifade edildiği gibi Resulullah (s.a.v.) Kur'an'ı ve hikmeti öğretiyordu. Resulullah (s.a.v.) Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin ne anlama geldiğini hadisleriyle, sünnetiyle yani sözleriyle, davranışlarıyla, takrirleriyle ve 23 senelik nübüvvet hayatı

ile tefsir etmiş, insanlığa açıklamıştır.

Dolayısıyla Resulullah'ın (s.a.v.) sünneti olmadan, Resulullah'ı (s.a.v.) örnek almadan, O'na (s.a.v.) tâbi olmadan İslâm dinini yaşamamız ve Allah'ın (c.c.) rızasına nail olmamız mümkün değildir.

Resulullah (s.a.v.) Örnek Bir Lider, Bir Rehberdi

Resulullah'ı (s.av.) sevmek demek ona tâbi olmak, itaat etmek demektir. Ve O'na (s.a.v.) tâbi olmak Allah (c.c.) tarafından sevilmemiz sonucunu doğuracaktır. Kur'an-ı Kerim'de:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحِبِّكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"(Ey Resulüm!) De ki! 'Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tâbi olun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayan, esirgeyendir" (Â-i İmrân, 3/31) buyurulmuştur.

Resulullah (s.a.v.) Devlet Başkanıydı

Resulullah (s.a.v.) insanları yönetmek üzere gönderilmiş bir peygamber ve devlet başkanıydı. Fetih Suresi'nde:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ
اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ
نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ
وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ
فَسِيئَتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

"Şüphesiz sana biat edenler ancak Allah'a biat etmişlerdir..." (Fetih, 48/10) buyurulmuştur. Başka bir ayette:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

"Ey iman edenler! Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin. Amellerinizi (işlerinizi) boşa çıkarmayın (geçersiz kılmayın)" (Muhammed, 47/33) buyurulmuştur.

Resulullah (s.a.v.) Müjdeleyici ve Uyarıcıdır

Sebe Suresi'nde:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا
وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"(Ey Muhammed!) Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Velâkin insanların çoğu bilmezler" (Sebe, 34/28) buyurulmuştur.

Resulullah (s.a.v.) Hüküm Vericidir

Resulullah (s.a.v.) aynı zamanda insanlar arasındaki olaylarda hüküm verendir. Kur'an-ı Kerim'de:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْحَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

"Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman, mümin erkek ve mümin kadın için, o işlerinde

(başka bir) tercih hakkı yoktur. Ve kim Allah'a ve Resulü'ne asi olursa, artık apaçık bir sapıklık ile sapmıştır" (Ahzâb, 33/36) buyurulmuştur. Başka bir ayette:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de (itaat edin). Eğer bir şeyde nizâyâ (anlaşmazlığa, ayrılığa) düşerseniz onu Allah'a ve Resulü'ne götürün (onların talimatına göre hareket edin), eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız. Bu daha hayırlı ve sonuç olarak daha güzeldir" (Nisâ, 4/59) buyurulmuştur.

Resulullah (s.a.v.) Hüküm Koyucudur

Resulullah (s.a.v.) insanlığa sadece Kur'an-ı Kerim'i açıklamamış, Allah'ın (c.c.) izniyle temiz şeyleri helâl, pis şeyleri de haram kılmıştır. Zira A'raf Suresi'nde şöyle buyurulmuştur:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ
الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ
فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ
وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ
أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Onlar, yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resul'e, o ümmî peygambere tâbi olanlardır. O, onlara iyiliği emreder, onları kötülükten nehyeder (men eder). Onlara iyi ve temiz şeyleri helâl, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve onunla beraber indirilen nura (Kur'an'a) tâbi olanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir" (A'raf, 7/157).

Kur'an-ı Kerim'de bazı yiyeceklerin helâl ve haram oldukları sayılmış ve genel kural konmuştur; ancak bunların dışında haram olan diğer yiyecekleri ise, Resulullah aleyhissalâtu vesselâm efendimiz bizlere bildirmiştir. Resulullah (s.a.v.); ehli (evcil) eşek etini (2) pençeli vahşi kuşların etini, kesici dişi (uzun ve sivri köpek dişi) olan vahşi hayvanların etini yemeyi yasaklamıştır (3).

Nisâ Suresi'nin 22'nci ayetinden 24'üncü ayetine kadar evlenilmesi yasak olan kadınlar sayılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de iki kız kardeşin aynı anda bir erkekle evlenmesi (iki kız kardeşle evli olmak) yasaklanmıştır (4). Kur'an-ı Kerim'de yazılı olmaması-

na rağmen, Resulullah (s.a.v.), teyze ve yeğen yahut hala ve yeğen ile aynı anda evlenilmesinin (yani bir kadınla teyzesinin ya da halasının aynı kişinin nikâhı altında bulunmasının) yasak olduğunu (5) bildirmiştir. Zira Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

"Ve (O) hevâdan (nefsinin arzusundan) konuşmaz. O(nun konuşması) ancak bildirilen vahiy (ile)dir" (Necm, 53/3-4). Yine bir ayetin sonunda:

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ
الْقُرْبَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
كَئِنْ لَآيَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنْكُمْ وَمَا آتَيْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَيْكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"..Ve Resul size neyi verdiyse onu alın ve size neyi yasak etti ise, ondan vazgeçin. Ve Allah'tan sakının. Şüphesiz Allah, azabı şiddetli olandır" (Haşr, 59/7) buyurulmuştur (6).

Resulullah (s.a.v.), Allah'tan (c.c.) aldığı emretmiştir. Binaenaleyh Resulullah'a (s.a.v.) itaat etmek müminin görevidir. Zira Resul'e (s.a.v.) itaat, Allah'a (c.c.) itaat etmek demektir. Kur'an-ı Kerim'de:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ
وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

"Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş

olur. Kim de yüz çevirirse, biz seni onlara muhafız (koruyucu) olarak göndermedik" (Nisâ, 4/80) buyurulmuştur.

Sonuç olarak; Peygamber (s.a.v.) sevdalısı olmak; Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimizi anlamak, sünnetine tâbi olmak, itaat etmek ve onu örnek almakla mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"Andolsun Resulullah'ta sizin için; Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikreden kimseler için en güzel örnek vardır" (Ahzâb, 33/21) buyurulmaktadır.

Rabb'imiz (c.c.) ayette "üsve-i hasene" yani en güzel örnek olarak zikrediyor. Bu sebeple Resulullah'ın (s.a.v.) örnek şahsiyetinin bize bakan yönünü davranışlarımıza ve sözlerimize yön vermede, kişiliğimizi şekillendirmede mihenk noktası olarak almalı, tebliğ ettiği İslâm esaslarını hayatımızın her safhasına yerleştirme gayreti içerisinde olmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Allah'a (c.c.) emanet olun".

Dipnotlar:

1 Şah Veliyullah ed-Dehlevî, Hüccetullahi'l-Bâliğa, Terc: M.Erdogan, İz Yayıncılık, İstanbul:1994, c. 1, s.387.

2 Bkz.: Buhârî, Zebâih 28; Megazi 38; Nikâh 31; Müslim, Sayd, 22-35; Nikâh 29-32; Ebu Dâvud, Sünne 6; Et'ime, 33, 34; Tirmizî, Et'ime, 1 (1474); 3 (1478); Et'ime, 6 (1794, 1795); Nikâh, 29; Nesâî, Nikâh 71; İbn Mâce, Nikâh 44; Muvatta, Nikâh 41.

3 Bkz.: Buhârî, Zebâih 29; Tıb 57; Müslim, Sayd 12-16; Ebu Dâvud, Sünne 6; Et'ime 33; Tirmizî, Et'ime, 1 (1474); 3 (1477, 1478, 1479); Et'ime 6 (1795); İbn Mâce, Zebâih, 13; Muvatta, Sayd 13; 14.

4 Bkz.: Nisâ, 4/23.

5 Bkz.: Buhârî, Nikâh 27; Müslim, Nikâh 33-40; Ebu Dâvud, Nikâh 13; Tirmizî, Nikâh 31; Nesâî, Nikâh 47, 48; İbn Mâce, Nikâh 31.

6 Bu ayet, fey (savaşsız elde edilen ganimet) ile ilgilidir. Ancak ayetin hükmü Resulullah'ın (s.a.v.) yasakladığı ve emrettiği her şeyi kapsamaktadır. Fahrüddin er-Râzî, Mefâtihu'l-Gayb isimli tefsirinde şöyle demiştir: "En güzel olan mana, bu ayetin, Resulullah'ın verdiği, emrettiği ve nehyettiği her şeye şâmil bir hüküm olmasıdır. Binaenaleyh, fey ile ilgili hüküm de bu umumiliğe dahildir" (Fahrüddin er-Râzî, Mefâtihu'l Gayb, Tercüme: S.Yıldırım vd., Tefsiri-Kebir, Huzur Yayınevi, İstanbul:2013, c.21, s.409).



İmam Gazâlî Hazretlerinden Hikâyeler

İlimsiz Tasavvuf

Cüneyd-i Bağdâdî diyor ki:

Hocam Seriyü's-Sakatî, yanından ayrıldığı vakit kimlerle oturduğumu sordu. Ben de:

"Muhâsibî ile otururum" dedim. Seriyü:

"Evet, onunla otur! Onun edeb ve ilminden al; fakat kelâm hakkındaki sözlerine bakma, onu kelâmcılara havale et! Demiştir. Sonra yönümü dönünce şöyle dediğini duydum:

"Allah seni önce hadiste (ve diğer ilimlerde) âlim ve sonra sûfî kılsın, evvela sûfî sonra âlim yapmasın.

Bu sözü ile hadis ilmini okuduktan sonra tasavvuf ile uğraşmanın felâh bulacağına, ilimsiz tasavvufa giren kimsenin helâk olacağına işaret etmiştir.

Kaynak: Ömer Gencer, Gazâlî'den Sûfî Hikâyeler, Ay Yayınları, İstanbul:2004, s.9.





Kur'ânî Hayat

İslâmî Terbiye -23

Önceki sayımızdan devam ediyor

ÂLEMLERE RAHMET OLAN EN YÜCE PEYGAMBER (s.a.v.) -9

Çünkü gönderdi seni, âleme rahmet için; (141)
Raûf-Rahim ismini, sana vermişti niçin? (142)

Birbirini çağırır gibi, seni çağırarak;
Ve iznini almadan, huzurundan ayrılmak...

141 "(Ey Muhammed!) Biz seni ancak âlemlere rahmet için gönderdik" (Enbiya, 21/107).

İsa (a.s.): Ben yalnız İsrail oğullarına gönderilmiş bir kurtarıcı bir peygamberim. Lâkin benden sonra Allah tarafından bütün âleme Muhammed adında bir resul gönderilecektir. Allah, bu kâinatı, onun için yaratmıştır, demiştir (İncil-Barnabas, Fısı, 96. Cümle,8).

142 "Andolsun, içinizden size öyle bir Elçi geldi ki sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir; size düşkün, müminlere şefkatli, merhametlidir" (Tevbe, 9/128).

Konuşmak yüksek sesle, senin yakın çevrende; (143)
Haramdır müminlere, her zaman ve her yerde. (144)

Hulle İbrahim'e has, konuşmaksa Musa'nın;
Nur Cemal'i görmekse, Muhammed Mustafa'nın! (145)

Gaybı bilen Allah'tır, açmam dedi beşere;
Yalnız açarım onu, sevdiğim peygambere; (146)

İşte bu lütuflarla, tâ kıyamete kadar;
Olacak olaylardan, verdin bize haber! (147)

Seni ne kadar sevsek, seni ne kadar övsek;
Bir hiç kalır yanında, acaba nasıl etsek? (148)

Acaba nasıl etsek, nasıl etsek acaba?
Tüm kirlerden arınsak, kavuşabilsek sana.

143 *"Ey inananlar, seslerinizi, Peygamberin sesinin üstüne çıkarmayın, birbirinizle yüksek sesle konuştuğunuz gibi, onunla da öyle yüksek sesle konuşmayın; yoksa siz farkında olmadan amelleriniz boşa gider"* (Hucurat, 49/2).

144 *"Ki Allah, senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlasın (bütün tasalarını gidersin) ve sana olan nimetini tamamlasın ve seni doğru bir yola iletсин. Ve Allah sana şanlı bir zafer versin. O, imanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalblerine huzur indirdi. Göklerin ve yerin askerleri Allah'ındır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir"* (Fetih, 48/2-4).

145 Abdullah İbn-i Abbas (r.a.)'tan meşhur olarak da, Resulullah (s.a.v.)'in, Rabb'ini gözleriyle görmüş olduğu haberi naklolmuştur. Taberânî'nin Mu'cem-i Evsat'ında kuvvetli bir isnâd ile İbn-i Abbas'tan rivayetine göre müşârunileyh: Muhammed Rabb'ini iki defa gördü! Demiştir. Diğer bir suretle rivayet olduğuna göre de İbn-i Abbas: "Muhammed Rabbi'ne nazar etti. Allah kelâmı Musa'ya, Hülleyi İbrahim'e nazar ve rüyeti de Muhammed'e tahsis buyurdu" demiştir (Tecrid-i Sarih, c.10, s. 76).

146 *"Gaybı bilen O'dur. Gizli bilgisini kimseye göstermez. Ancak razı olduğu elçiye gösterir. Çünkü O, elçisinin önüne ve arkasına gözetleyiciler (koruyucular) koyar"* (Cin, 72/26-27).

147 HUZEFYE (R.A.) HADİSİ: Şöyle demiştir. "Nebi Sallallâhü Aleyhi ve sellem bize bir hitabede bulundu. Bu hitabesinde kıyamete kadar olacak şeylerden hiç birini bırakmadan zikretti. Onu belleyen belledi, bellemeyende bellemedi. Nasıl ki bir adam birini tanıdıktan sonra kaybeder de tekrar görünce hatırlarsa, ben Resulullah'ın söylediği şeylerden unuttuklarımı vukua gelince hatırlıyorum" (Buharî ve Müslim; el lülüü ve'l Mercan, c. 3, H.No:1836).

148 *"De ki: "Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, düşmesinden korktuğunuz ticaret(iniz), hoşlandığınız konutlar, size Allah'tan, Elçisinden ve O'nun yolunda cihad etmekten daha sevgili ise o halde Allah emrini getirinceye kadar gözetleyin (başınıza gelecekleri göreceksiniz)! Allah, yoldan çıkmış topluluğu (doğru) yola iletmez"* (Tevbe, 9/24).

Bir âh etsek de yansak, bir âh etsek de yansak;
Ve huzuruna varıp, ayağına kapansak...(149)

O mübarek yüzünü, yüzümüze çevirsen;
Ve baksan gözümüze, razıyım sizden desen!

İşte o zaman kalpler, itminan olur ancak;
Ya Rasulallah! Bu an nasıl mümkün olacak?

Sen varlık yüzüğünün üstünün elmas taşı!
Sen ki ezel nurundan, nurların en üst başı!

Bütün nurlar, nurunun gölgesi olur ancak,
Elbette bu gözeden, tüm nurlar parlayacak!

“Nurlar saçan bir kandil”, dedi Rabb’in şanına; (150)
Seni yüceltmek için, tâ aldırıldı yanına!

Mirac mucizesiyle, Arş-ı âlâ’ya çıktın; (151)
İnanan insanlara, rahmetleri akıttın!

149 Zâri’in oğlu Vâzi’in kızı Ümmü Ebân’dan: Ceddinden rivayet etmiştir. Ceddi Zâri’, Abdulkays kabilesinin Hz. Peygamber (s.a.v.)’e gönderdiği heyet arasında bulunuyordu. İşte bu zat şöyle dedi:

- Medine’ye vardığımızda hepimiz acele, acele hayvanlarımızdan inip, Peygamber’in (s.a.v.) el ve ayağını öpmeye başladık. El-Münzir el-Eşec durdu. Eşyalarının bulunduğu heybesine geldi. İki parçadan ibaret olan takım elbisesini giydi; sonra Peygamber’in (s.a.v.) yanına geldi. Peygamber (s.a.v.) kendisine:

- Sende Allah’ın sevdiği iki iyi haslet vardır: Vakar ve ağırbaşlılık, dedi. El-Münzir:

- Ben mi bu hasletleri meydana getiriyorum, yoksa Allah mı bu hasletleri bende yarattı? Diye sordu. Peygamber (s.a.v.):

- Allah seni bu hasletler üzerine yarattı, buyurdu. El Münzir:

-Beni, Allah ve Resulü’nün sevdiği bu iki haslet üzerine yaratan Allah’a hamd olsun! Dedi” (Ebu Davud; Tirmizi; Tac Terc., c. 5, H.No:770-771).

150 “Ve izniyle, Allah’a da’vetçi ve aydınlatıcı bir lamba olarak (gönderdik)” (Ahzâb, 33/46).

151 “Eksiklikten uzaktır O (Allah) ki gecenin bir vaktinde kulunu, ayetlerimizden bir bölümünü, kendisine göstermemiz için, Mescid-i Haram’dan, çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa’ya yürüttü. Gerçekten O, iştendir, görendir” (İsrâ, 17/1).

Ne irfanlar o anda; açıldı da açıldı... (152)
Ne rahmetler ve nurlar; saçıldı da, saçıldı...

Arş-ı âlâ, melekler, her zerre bu törende;
Buna benzer bir olay, görülmedi evrende!

Miracını kutlasın, yerde-gökte ne ki var;
Atom zerrelerinden, tâ yıldızlara kadar!

152 Müellif Zebidî'nin geçtiğini bildirdiği Enes İbn-i Mâlik'in Mi'rac hadisi ikinci ciltte 227 numara ile terceme edilmiştir. Oraya bakınız!... Bu hadisi Buharî Mi'rac unvanıyla açtığı bir babında rivayet etmiştir. Hadiste Mirac'ın Sidre-i Müntehâ'ya kadar olan merahil ve safahâtı zâhirdir. İzah ve beyandan müstağnidir. Ancak sidre'den öte kurb-i Zât'a ait hiçbir cihet rivayet olunmamıştır. Yalnız beş vakit namazın farzıyeti ve bunun elli vakit namazdan tahfif ve tenzil buyrulduğunu bildirmekle iktifa edilmiştir. Çünkü ayet-i kerimede haber verildiği üzere Resul-i Ekrem Mirac'da Sidre-i Müntehâ'ya varınca Sidre'yi bürüyen ve onu şuûrun vukuf ve ittilâından saklayan ilâhî bir emir, bir nur bürüyüvermişti. Bundan ötesi tasvir ve beyana sığmayan bir âlem. Sahih rivayetlerde bildirildiğine göre buraya kadar Resulullah'a refakat eden Ceb-rail de burada kalmıştı. Bu münteha'yı kevnî ileri geçmekten memnû olduğunu bildirerek: Bir parmak ucu daha öteye yaklaşmış olsaydım yanarım demişti. Bu cihetle biz, Mirac'ın Sidre-i Münteha ve Ufuk-ı a'ladan öteye ait kısmını Kur'an dilinden ve Necim Suresi'nin 6'ncı ve mâ-bâ'di ayetlerini ma'nâ'yı lazımleriyle terceme ederek mütâlâa edeceğiz. Ayet-i kerime mantukunca Âdem ve âlemin sebab-i hilkati olan Peygamberimiz de bu en âli ufukta durdu. Sonra Refref (Refref, lügaten görmeğe mani' olan geniş örtü ve perde demektir. İbn-i Esir Nihaye'sinde İbn-i Mes'ûd'un refrefi, Ufuk-ı a'lâ'yı kaplayıp seddeden yeşil perde olarak tarif ettiğini bildiriyor) ile yükselip kurb-i Zât'a yaklaştı. Cenâb-ı Hak'da habibini onun bütün varlığı ile canib-i kudsisine doğru cezbetti. Bu cezb ve incizâb ile kurbiyet, ok yayının iki ucu misali yahut daha yakın oldu da Allah kulunu vahyettiği esrar ve maârifî vahyetti. Gönül gördüğü garibeleri yalanlamadı da gördüklerine karşı şimdi siz mi mücadele ediyorsunuz. And olsun ki, Muhammed Cibril'i bir de inişte yani kurb-i Hak'dan dönüşte Sidre'de suret-i asliyesiyle gördü. Sidre'nin yanında şehitlerin, muttakilerin Cenneti olan Cennetü'l-Me'va vardır. Sidre'yi örten ilâhî tecelli tamamıyla bürüdüğü zaman o mehabetli manzarayı gören Peygamber'in gözü -hayret ederek- sağa, sola meyletmedi, ileri bakınmadı. Ve hiç şüphesiz o, Rabb'inin ayetlerinden en büyüğünü görmüştü.

(Mirac gecesi beş vakit namazın vahyolunduğu hadisteki mufassal rivayetten anlaşılma ile beraber beş vakit namaza münhasır olmadığı, tarif ve beyana sığmayan birtakım ilâhî esrar ve maârifden ibaret bulunduğu ayet-i kerimenin ifade üslubundan anlaşılacaktır). Necm Suresi'nin Mirac'a dair tebligatı da burada bitiyor. Gerek Kur'an'ın, gerek sahih hadislerin tebliğ ve rivayetleri veçhile İsrâ' ve Mirac vakası Peygamber Efendimizin en büyük mucizesidir. Onun her safhası âdet ve tabiat haricinde icazkâr birtakım esrar arz eder. Bu mübarek gecenin mübarek bir anında tabiat âleminde hüküm süren bütün maddî kanunların faaliyetleri durduruluyor; zaman, mekan gibi mesafe mikyaslari bertaraf ediliyor; bâsıranın sâmianın ve bütün beşeri ihtisasın görmek ve işitmek şartları kaldırılıyor da mülk ve melekûtun bütün esrarı, bütün hafi manazırı açılarak ayan, beyan gösteriliyor (Tecrid'i Sarih Terc., c. 10, s. 73-74).

Öyle bir tören ki bu; insan, cin, melek, hayran;
Yedi kat gökler ve arş, hatta kürside seyran! (153)

153 Malik İbn-i Sa'saa radiya'llahu anhümâ'dan rivâyete göre Nebi salla'llâhu aleyhi ve sellem İsrâ ve seyahat ettirildiği gece(nin esrarın)dan Ashabına haber verip buyurmuştur ki: *Bir kere ben Hatim'de yatmış (uyurla uyanık arası) bulunuyordum. -Birçok rivayet tarihlerinde râvi Katâde Hatim yerinde Hicir rivayet etmiştir-. Bu sırada bana gelen Cibril geldi de (göğsümü) yarı. Râvi Katâde Enes İbn-i Malik'in: "Şuradan şuraya kadar yarı" dediğini işittim, demiştir ki, ravi bu işaret olunan mahalın boğaz çukurundan kıl bittiği yere kadar yani ön mahali olduğunu bildirmiştir ve kalbimi çıkardı. Sonra içi iman (ve hikmet) dolu bir tas getirdi. Kalbim de (Zemzem suyu ile) yıkandıktan sonra içine iman (ve hikmet) dolduruldu. Sonra eski haline iade olundu. Daha sonra katırdan küçük ve merkepten büyük beyaz bir binit getirildi. Ravi (Enes İbn-i Malik): "Bunun adı Burak'tır ki o, adımını gözünün erişebildiği yerin müntehasına atardı" demişti: Ben bunun üzerine bindirildim¹. Cibril de benimle yollandı, bana refakat etti.*

(Sonra ben Cibril ile beraber Beyt-i Makdis'e vardım. Namaz kıldım. Bütün peygamberler de benimle kıldılar. Sonra âli makamlara çıkılacak bir Mirac, bir merdiven kuruldu. Buna Cibril ile bindirildim ve onunla beraber yükseldim)² Nihayet dünya semasına vardı. Cibril gök kapısını çaldı (Hazin, bekçi melek tarafından):

-Kim o? Denildi. Cibril:

-Cibril'im! Dedi. (Hâzin tarafından):

-Yanındaki kimdir? Diye soruldu. Cibril:

-Muhammed! Diye cevap verdi. (Hazin tarafından):

-Ya (göğe çıkmak için) ona (vahiy ve Mirâc daveti) gönderildi mi? Diye soruldu. Cibril:

-Evet gönderildi! Diye tasdik etti. (Hâzin tarafından):

-Merhaba gelen zâta! Bu gelen kişi ne güzel yolcu? Denildi. Ve hemen gök kapısı açıldı. Ben birinci semaya varınca orada Âdem(peygamber)le karşılaştım. Cibril bana:

-Bu senin baban Âdem'dir; ona selam ver! Dedi. Ben de selam verdim. Âdem selamıma mukabele etti. Sonra:

-Merhaba hayırlı, iyi oğlum, salih peygamber! Dedi. Sonra Cibril benimle yukarı yükseldi. Tâ ikinci semaya geldi. Bunun da kapısını çaldı:

-Kim o? Denildi. Cibril:

-Cibril'im! Dedi.

-Yanındaki kimdir? Denildi. Cibril:

-Muhammed! Diye cevap verdi.

-Ya! Ona vahiy ve Mirâc gönderildi mi? Denildi, Cibril:

-Evet gönderildi! Dedi.

-Merhaba gelen zâta! Bu gelen kişi ne güzel yolcu, denildi. Ve hemen gök kapısı açıldı. Ben ikinci semaya varınca orada Yahya ve İsa (peygamberler) ile karşılaştım. Yahya ve İsa teyze oğullarıdır. Cibril bana:

-Bu gördüklerin Yahya ile İsa'dır; bunlara selam ver! Dedi. Ben de onlara selam verdim. Onlarda selamıma mukabele ettiler. Sonra:

-Merhaba hayırlı kardeş, salih peygamber! Dediler. Sonra Cibril benimle üçüncü semaya yükseldi. Bunun da kapısını çaldı.

-Kim o! Denildi. Cibril:

-Cibril'im! Dedi.

-Yanındaki kimdir? Denildi. Cibril:

Ne büyük ikramdır ki, bu yolculuk anında;

Mesafeler katlandı, sonsuzluk mekânında!

-Muhammed! Dedi.

-Ya ona vahiy ve Mirâc gönderildi mi? Denildi.

Cibril:

-Evet gönderildi! Dedi. Hâzin tarafından:

-Merhaba gelen zâta! Bu gelen kişi ne güzel yolcu, denildi. Ve hemen gök kapısı açıldı. Ben üçüncü semaya vardığımda Yûsuf (peygamber) ile karşılaştım. Cibril:

-Bu gördüğün Yûsuf'tur; ona selâm ver! Dedi. Ben de Yûsuf'a selâm verdim. O da mukabele etti. Sonra: Merhaba hayırlı kardeş, salih peygamber! Dedi. Sonra Cibril benimle yükseldi. Tâ dördüncü semaya vardı. Bunun da kapısını çaldı.

-Kim o? Denildi.

-Cibril! Diye cevap verdi.

-Yanındaki kim? Denildi. Cibril:

-Muhammed! Dedi.

-Ona (Mirâc daveti) gönderildi mi? Diye soruldu.

Cibril:

-Evet gönderildi! Dedi.

Merhaba gelen kişiye, bu gelen zât ne güzel yolcu, denildi ve hemen gök kapısı açıldı. Ben dördüncü kat göğe vardığımda İdris (peygamber) ile karşılaştım. Cibril bana:

Şu gördüğün İdris'tir. Ona selâm ver! Dedi. Ben de İdris'e selâm verdim. O da selâmımı karşıladı. Sonra:

-Merhaba salih kardeş, salih peygamber! Dedi.

-Sonra Cibril benimle yükseldi. Tâ beşinci semaya vardı. Onun da kapısını çaldı.

-Kim o? Denildi. Cibril:

-Cibril! dedi.

-Yanındaki kimdir? Denildi. Cibril:

-Muhammed salla'llâhu aleyhi ve sellem! Dedi.

-Ona (Mirac daveti) gönderildi mi? Denildi. Cibril:

-Evet gönderildi! Diye cevap verdi.

Ferah ve inşirah ona! Bu gelen zât ne güzel yolcu, denildi. Ve hemen gök kapısı açıldı. Ben beşinci semaya varınca Hârûn (peygamber) ile karşılaştım. Cibril bana:

-Bu Hârûn'dur; ona selam ver! Dedi. Ben de Hârûn'a selâm verdim. O da selâmıma mukabele etti. Sonra:

-Merhaba salih kardeş ve salih peygamber! Dedi.

Sonra Cibril benimle yükseldi. Tâ altıncı kat göğe erişti. Gök kapısını çaldı.

-Kim o? Denildi. Cibril:

-Cibril diye cevap verdi.

-Yanındaki kimdir? Denildi. Cibril:

-Muhammed! Dedi.

-Ya ona (Mirâc için vahiy) gönderildi mi denildi.

Cibril:

-Evet gönderildi! Dedi. Bu göğün bekçisi:

-Bu gelen kişiye merhaba; ne güzel bir yolcu geldi! Dedi. Ben altıncı göğe varınca Mûsa(peygamber)ile karşılaştım. Cibril bana:

-Bu Mûsa'dır; selâm ver! Dedi. Ben de Mûsa'ya selâm verdim. O da mukabele etti. Sonra:

-Salih kardeşe ve salih peygambere merhaba! Dedi. Ben de Mûsa'yı bırakıp geçince Mûsa ağlamaya başladı. Mûsa'ya:

-Neye ağlıyorsun? Denildi. O da:

-Benden sonra bir genç peygambere biat olundu ki, onun ümmetinden Cennet'e girenler, benim ümmetimden girenlerden çoktur da ona ağlıyorum! Dedi.

Sonra Cibril benimle yedinci göğe yükseldi. Gök kapısını çaldı.

-Kim o? Denildi. Cibril:

-Cibril! Dedi.

-Yanındaki kimdir? Denildi. Cibril:

-Muhammed! Dedi.

-Ona Mirac daveti gönderildi mi? Denildi. Cibril:

-Evet gönderildi! Dedi.

-Bu gelen zâta merhaba; bu gelen kişi ne güzel misafir! Dedi.
Yedinci kat gökte İbrahim (peygamber) bulunuyordu.

Cibril:

-Bu gördüğün baban İbrahim'dir; ona selâm ver! Dedi. Ben İbrahim'e selâm verdim. O da selâmıma mukabele etti de:

-Ey hayırlı oğul, ey salih peygamber merhaba! Dedi. (Resulullah buyurdu ki:)

Bütün bu menazil ve menazırdan sonra karşıma Sidre-i Münteha sahası açıldı. Bir de gördüm ki Sidr ağacının yemişleri (Yemen'in) Hecer (kasabası) destileri benzeri (büyüklüğünde)dir. Yaprakları fillerin kulakları gibidir.

Cibril bana:

-İşte bu Sidre-i Münteha'dır, dedi. Bu ağacın aslından dört nehir nebeân ediyordu. İki nehir zahir, iki nehir bâtın idi. Ben:

-Ey Cibril, bu dört nehir nedir? Diye sordum. Cibril:

-Bâtınî nehirler Cennet'te iki nehirdir; zahirî olan nehirler Nil ve Fırat nehirleridir! Dedi.

Sonra Beyt-i Ma'mur bana gösterildi. Gördüm ki, ona her gün yetmiş bin melek ziyarete gidiyor. Sonra bana şarap, süt, bal dolu üç bardak sunuldu. Ben süt dolu bardağı aldım (içtim).

Cibril bana: İçtiğin süt senin ve ümmetinin fitratı yani hilkat-i İslâmiyyesidir! Dedi.

Sonra benim (le ümmetim) üzerine her gün elli vakit namaz farz kılındı. Ben dönüp Musa'ya uğradığımda Musa:

-Ne emrolundun? Diye sordu. Ben:

-Her gün elli vakit namazla emrolundum, diye cevap verdim. Musa:

-Her gün elli vakit namaza ümmetinin gücü yetmez. Vallahi ben, kesin olarak nâsı senden önce denedim. Ve Beni İsrail'i sıkı bir mümareseye tabi tuttum. Binaenaleyh sen, Rabbi'ne müracaat edip ümmetin için tahfif buyurmasını niyaz eyle! Dedi. Ben de müracaat ve niyaz eyledim. Benden (ve ümmetimden) on vakit namaz tenzil olundu. Bunun üzerine Musa'ya dönüp geldim. Musa, evvelki gibi tavsiyede bulundu. Ben de Rabb'ime arz-ı niyaz ettim. Bu defa on vakit namaz daha tenzil buyuruldu. Ben yine Musa'ya dönüp geldim. Musa'da eskisi gibi öğüt verdi. Ben de Rabb'ime arz-ı niyaz ettim. Bu defa on vakit namaz daha tenzil olundu. Ben yine Musa'ya dönüp geldim. Musa'da önceki tavsiyede bulundu. Ben de Rabb'ime arz-ı niyaz eyledim. Benden on vakit namaz daha tenzil olundu da her gün on vakit namazla emrolundum. Ve Musa'ya dönüp geldim. Musa bana evvelki mütelâasını söyledi. Ben de Allah'a arz-ı niyaz eyledim de bu defa her gün beş vakit namazla emrolundum. Bunun üzerine Musa'ya dönüp geldim. Musa:

-Ne emrolundun? Diye sordu. Ben de:

-Her gün beş vakit namazla emrolundum! Dedim. Musa:

-Ümmetin her gün beş vakit namaza muktedir olamaz. Ben senden evvelce nâsı epey tecrübe ettim. Ve Beni İsrail'i sıkı bir mümarese ile tecrübe ettim. Şimdi sen Rabb'ine müracaat et de bunun ümmetin için tahfifini dile! Dedi. Ben:

-Rabb'ime çok niyaz ettim. Tâ ki, bir daha arz-ı niyaz eylemekten utandım. Bu suretle beş vakit namaza razı olacağım. Ve buna teslimiyet göstereceğim dedim. Ben Musa'nın yanından geçince bir münâdi:

-Beş vakit namazla farizemi imza ve irade eyledim ve kullarımla fazlasını tahfif ve tenzil eyledim! Diye nida eyledi.

(Müellif Zebidi der ki: İsrâ' hadisi Enes İbn-i Malik'den gelen bir rivayet tarikiyle Kitabü's-Salât'ın evvelinde geçti. Oradaki Enes rivayetiyle buradaki Malik İbn-i Sa'saa'ya müntehi olan rivayetten her birisinde öbürüsünde olmayan farklar ve ziyadeler, noksanlar vardır (Her ikisini birlikte mütâlâa ve mukayese ediniz!) (Tecrid-i Sarih Terc., c. 10, H.No:1551).

Not:1-"Buna Cibril ile bindirildim" tabirine göre bu, bildiğimiz merdiven değil, asansör gibi bir intikal vasıtası olacaktır.

2-Kavis içinde gösterdiğimiz bu ziyade, hadisin buradaki rivayetinde olan bir noksanı telafi üzere başlıca Beyhakî'nin Delâil'indeki uzun bir rivayet tarikından alınmıştır".

Hadis Deryası

Hazırlayan: B. ARİFOĞLU

Âişe (r.anha) anlatıyor: "Resulullah (s.a.v.) Ramazan'ın son on gününde itikâfa girer ve 'Kadir gecesini Ramazan'ın son on gününde arayın' buyururdu".

Buharî, Fadlu Leyletü'l-Kadr 3; Tirmizî, Savm 72.

Abdullah İbn Ömer (r.a.) anlatıyor: "Resulullah (s.a.v.) Ramazan'ın son on gününde itikâf yapardı".

Buharî, İtikâf 1; Müslim, İtikâf 1; İbn Mâce, Sıyâm 61.

Âişe (r.anha) anlatıyor: "Peygamber (s.a.v.) Allah kendisini vefat ettirene kadar Ramazan'ın son on gününde itikâfa girerdi. Ondan sonra (Peygamber (s.a.v.)'in vefatından sonra) da hanımları itikâf yapmışlardır".

Buharî, İtikâf 1; Müslim, İtikâf 5; Ebu Davud, Savm 77.

Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor: "Peygamber (s.a.v.) her Ramazan on gün itikâfa girerdi. Vefat ettiği sene yirmi gün itikâf yaptı".

Buharî, İtikâf 17; Ebu Davud, Savm 78; İbn Mâce, Sıyâm 58.

Enes b. Malik (r.a.) anlatıyor: "Peygamber (s.a.v.) Ramazan'ın son on gününde itikâfa girerdi. Bir sene itikâfa girmedi, müteakip sene yirmi gün itikâf yaptı".

Tirmizî, Savm 79; Ebu Davud, Savm 77; İbn Mâce, Sıyâm 58.



HOS GELDİN

YA ŞEHİR-İ RAMAZAN

İhsan GÜR

Allah Teâlâ'ya hamd olsun yine kutlu bir hasat mevsiminin eşiğinde bulunuyoruz. Rahmet, mağfiret, bolluk ve bereketiyle ümmetin ayı Ramazan-ı Şerif geliyor. Orucuyla, tilavetiyle, teravihiyle, iftar ve sahuruyla, zekât ve sadakasıyla insanların arınacağı şanlı Ramazan geliyor. Yalnız oruç tutanların geçebileceği Reyyan Kapısı'ndan geçiş izni verilen ay geliyor. Şeytanların bağlı, sema kapılarının ardına kadar açık olduğu lâhutî bir mevsim geliyor. Allah Teâlâ'nın kullarıyla meleklerine iftihar edeceği harman zamanı geliyor.

İşte, böyle bir kutlu mevsimde Resulullah (s.a.v.) ashabına dönmüş şöyle diyordu (Ta-

berânî'nin Ubâde tû'bn ü's-Sâmit (r.a.) tarikiyle):

"Size Ramazan geldi. Bu ay bereket ayıdır. Bu ayda Allah size yardım eder. Rahmetini indirir, günahları affeder, duaları kabul buyurur. Allah, sizin ibadet hususundaki yarışınızı görür de sizinle meleklerine iftihar eder. Binaenaleyh siz Allah'a hayır işlediğinizi gösterin. Çünkü şaki (isyankâr) bu ayda Allah'ın rahmetinden mahrum kalan kimsedir".

Ayrıca Taberânî'nin "El-Evsat"ında şu tahrirci de vardır:

"Ramazan'a erişip de affolunmayan bizden

Irak olsun. Böylesi Ramazan'da affolunmazsa ne zaman affolunur?"

Evet kardeşlerim! Resulullah'ın (s.a.v.) müjdelediği böyle bir af fırsatını kaçırmayalım. Bu rahmet ve mağfiret ayından faydalanalım. Allah'a (c.c.) ibadet konusunda yarışa girelim. Tâ ki affolunanlar arasına katılalım. Zira Buharî'nin Ebu Hureyre'den (r.a.) rivayet ettiği sahih bir hadiste Peygamber (s.a.v.) Efendimiz:

"Her kim Ramazan orucunu inanarak ve mükâfatını ancak Allah'tan umarak tutarsa, onun geçmiş günahları mağfiret olunur" buyurmuştur.

Nesâî'nin Hz. Âişe (r.anha) annemizden gelen rivayetinde de Resulullah (s.a.v.):

"Ramazan'da iman ve ihtisâpla teravih kılan kimsenin geçmiş günahları affolunur" buyurmuştur.

Yine Taberânî "El-Evsat" adlı eserinde Hz. Ömer İbnu'l-Hattâb'dan (r.a.) şu hadisi rivayet etmiştir:

"Ramazan'da Allah'ı zikreden kimsenin günahı affolunur. Allah'tan dileyen mahrum kalmaz".

Hz. Ebu Saîd 'den Bezzar dahi şu hadisi rivayet etmiştir:

"Şüphesiz ki Allah Teâlâ'nın Ramazan'da her gün her gece azâd ettiği kulları vardır. Ve her Müslüman'ın her gün her gece kabul buyrulduğu bir duası olur".

Taberânî yine Hz. Ebu Saîd 'den şu hadisi rivayet etmiştir:

"Seneden seneye tutulan Ramazan oruçları, aralarındaki günahlara kefarettir".

Daha birçok hadis-i şerifte feyz ve bereketi anlatılan Ramazan-ı Şerif elbette ki bir fırsat iklimi, bir rahmet ve mağfiret deryasıdır. Hele bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesiyle, Ramazan-ı Şerif tam bir arınma ayıdır.

Ne mutlu bu mübarek mevsimde Cennet güllerini koklayıp, Resulullah'a (s.a.v.) komşu olma şerefine nail olanlara.

Mübarek Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik eder; tüm günlerinizin Ramazan Bayramı gibi sevinç ve huzur içinde geçmesini niyaz eylerim.

Böylesi Ramazan'da affolunmazsa ne zaman affolunur?"

Gaflet ile Hakk'i Buldum Diyenler

Gaflet ile Hakk'i buldum diyenler,
Er yarun Hakk divanında bellolur,
Ahret tedarikin gördüm diyenler,
Er yarun Hakk divanında bellolur.

Kimi sofi kiminin adı derviş,
Derviş isen gel de takvaya çalış,
Doğru yoldan çıkma Mevlâ'ya eriş,
Er yarun Hakk divanında bellolur.

Devletliyim deyu fakire gülme,
Gülüp, gülüp yahu kem nazar kılma,
Ölüm vardır kardeş sen gafil alma,
Er yarun Hakk divanında bellolur.

Fakiri sev, mala-mülke aldanma,
Fâni cihan sana kalacak sanma,
Hakk'in lütfuna kos, kahrına yanma,
Er yarun Hak divanında bellolur.

Yunus söyler sözü Kalu Bela'dan,
Mucizat Nebi'den, Mürvet Ali'den,
Biz de böyle işittik bir uludan,
Er yarun Hakk divanında bellolur.

Yunus Emre (k.s.)

Devlet: Saadet, mutluluk

Kem: Kötü

Fâni: Geçici

Mucizât: Mucizeler

Mürvet: Mertlik, yiğitlik, iyilik severlik

21. Yüzyılda Dava Adamı Olma Zorunluluđu-1

Emin YAVUZYİĐİT

Uzman İmam Hatip

Günümüz dünyasında emperyalistler ve Siyonistler, İslâm'a ve Ümmet-i Muhammed'e içeriden ve dışarıdan acımasızca, çeşitli yol ve yöntemlerle saldırıyorlar. Zira Avrupa'da İslâm'ın hızla yükselişi batı emperyalizmini çılgına çeviriyor ve batılı emperyalistler ne yapacağını şaşırılmış bir hâlde hareket ediyor. Acımasızca düzenlenen ve Müslümanların üzerine atılan bazı terör saldırılarının arkasında aslında emperyalist küresel güçlerin olduğu ve maşa olarak kullanılan çeşitli kişi ya da örgütler eliyle yapıldığının konuşulduđunu görüyoruz. Kısa- ca bu saldırılara değinecek olursak; 11 Eylül 1991 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen ikiz kule saldırısı, Charlie Hebdo (7/1/2015) saldırısı gibi... Bu saldırılar nedeniyle Papanın "İslamofobi"yi yani "İslâm korkusu"nu dile getirmesi ve bu korkuya dayanarak İslâm düşmanlığını meşru gösteren emperyalist batılı güçlerin etkisiyle Efendimize (s.a.v.) hakaret edilmesi ve "İslâmî Terör" algısı oluşturularak İslâm dininin terör dini gibi gösterilmesi ve Fransa'da ve diğer Avrupa ülkelerinde meydana gelen bombalama olaylarının "Müslümanlar" yaptı diye İslâm'a mal edilerek dünyaya ilân edilmesi, İslâm düşmanlığının batı toplumunda yayılma-

sının sağlanması, acaba emperyalist batılı güçlerin İslâm'ın yükselişini durdurmak, Ortadođu'ya saldırmak ve İslâm'la, Müslümanlarla savaşmak için bir plan dahilinde sebep oluşturması mıdır?

Ayrıca günümüzde âdeta göremediğimiz bir haçlı ittifakı, ülkemizin içinde ve dışında bir olup, ümmete saldırıyorlar. Bizim bazı yoz Müslümanlar da bunun farkında bile olmak istemiyorlar. Maalesef yaldızlı dünyalarında ve rahat döşeklerinde keyiflerine keyif katmakla meşguller. Seküler (La Din-i) zihniyetin şer ateşi bacayı sarınca, Müslümanlar uyanacak ama iş işten geçmeden ve geç olmadan İnşallah uyanırız/uyanırlar.

Haçlı zihniyeti (oryantalistler...) günümüz iletişim araçlarını ve medyayı bâtil davaları için sonuna kadar kullanıyor. Ferdi, aile yapılarını ve dini yaşamı bozmak/sulandırmak için, var gücü ile çalışıyor. Bu zihniyet bâtil davalarına hizmet etmek için, içerden satın aldıkları veya yetiştirdikleri sözde din adamı ve sözde aydınların eli ile ülkemizde ve İslâm ülkelerinde var gücü ile çalışıyorlar.

Bazı uluslararası organizasyonlar ise; 'biz Or-

tadoğu'ya adalet getireceğiz, oraları ıslah edeceğiz' diye insan hakları ve özgürlükler gibi süslü cümleler ile yüz binlerce kadın, çocuk ve masum insanların katledilmesine müsaade ederek, fitne ateşini yaktilar. Bu fitne ateşini yakan zalim devletler, Ortadoğu'daki zulme göz yumarak veya dolaylı destek olarak Ortadoğu'yu içinden çıkılmaz bir hâle dönüştürdüler. Zaten istedikleri de bu değil miydi? Tüm bu bâtil gayretler, Siyonistlerin rahat etmesi ve arz-ı mev'udu (vaad edilmiş topraklar) gerçekleştirmeleri için değil midir? Emperyalist devletler, emellerini gerçekleştirmek için, Ortadoğu'yu kan gölüne çevirdiler. Allah, Kuran'ı Kerim'de bizleri uyarıyor ama anlamak istemiyor muyuz? Veya işimize mi gelmiyor? Bilemiyorum?

Kuran-ı Kerim'de: "Bunlara, "Yeryüzünde fesat çıkarmayın" denildiğinde, "Biz ancak ıslah edicileriz!" derler" (Bakara Suresi, 2/11) buyuruyor ve diğer ayetlerde ise, bunların kalplerinin hastalıklı/marazlı olduğu ifade edilerek, kerim kitabımız bu hususa dikkatlerimizi çekmektedir. Ayetler, bizlere yol haritası ve ışık kaynağımız olması gerekirken, Kur'an'dan uzaklaşıp moda/marka peşinde koşmaktan, menfaatlerimiz için dünyaları yakmaktan sakınmayan bizler, ne acı ki gerçekleri göremez hâldeyiz. Arap baharı ile "Paranın Firavunları" ve seküler sermaye gruplarının 'Ortadoğu'da diktatörleri yıkacağım' şeklindeki sihirli kelimenin arkasına saklanarak Saddam (Irak Halkının)'ın ve Kaddafi (Libya Halkının)'nin maddi sermayelerini ve altınlarını çaldıklarını bir görebilsek, paranın firavunlarını ve yaptıklarını bir anlayabilsek. Çağımız firavunlarını tanıyabilseydik, Hz. Musa (a.s.) gibi firavunlarla mücadele ederdik. Ne hazindir ki, düşmüş olduğumuz gaflet

"Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir"
(Âl-i İmran, 3/31).

uykusundan çıkamaz hâlde depresip, durmaktayız. Zira gaflet; kalbin uyumasıdır, ne hazindir ki, bazılarımızın kalbi hâla uyumaktadır.

Bununla birlikte 21. Yüzyılda savaşın rengi değişmiş olup, soğuk savaştan çıkan bâtil güçler Müslüman'ı Müslüman'la savaştırmaya çalışıyorlar. Bazı Müslümanların bunlara alet olmalarının nedenleri ise, cehalet, haset, aç gözlü olmak, ihtiras, güç ve iktidar heveslerindedir. Yakın zamanda ülkemiz için de başlatılan bu Müslüman'ı Müslüman'a ezdirmek oyunu tutmayınca; emperyalistler ve Siyonistler farklı stratejiler ile hareket etmeye başladılar. Allah (c.c.), Kuran-ı Mübin de ise, tüm Müslümanları uyarıyor: "Ey inananlar! Yahudi ve Hristiyanları dost

edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdır. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğruya iletmez" (Maide Suresi, 5/51) ve unutulmamalıdır ki Efendimiz (s.a.v.) de "Kişi sevdiği ile beraberdir" buyurmaktadır.

Bâtil zihniyetin yapmak istediklerini veya kısmen yaptıklarını kısaca şöyle özetleyebiliriz:

- 1) İslâm'ın ve Müslüman'ın içini boşaltmak,
- 2) Müslümanlar arasında tefrika çıkarmak ve aralarına fitne sokmak,
- 3) Hz Peygamber'in (s.a.v.) sünnetini ve hadislerini itibarsızlaştırmak ve Hz. Peygamber'in (s.a.v.) konumunu sarsmak ve O'nu (s.a.v.) itibarsızlaştırmak,
- 4) Hadis rivayet eden sahabelere saldırmak ve onların güvenilirliğini sarsmak,
- 5) Din adamının değerini toplum nezdinde düşürmek,
- 6) Bilinçsiz ve şuursuz, okumuş cahil fert ve toplum oluşturmak,
- 7) Kendi emellerine hizmet eden yetiştirilmiş veya satın alınmış din adamı ve aydınlar eli

ile içerden fitne yaymak,
8) Sağlam aile yapılarını bozmak ve Müslüman aile kimliğini, ahlâkî veya kültürel olarak yozlaştırarak Müslüman aile yapısını sulandırmak,
9) İslâm ahlâkından uzaklaştırmak,
10) Düşünmeyen, üretmeyen ve ciddi meselelerde sözü olmayan, sanal âleme hapsedilmiş, olaylar karşısında adeta robotlaşmış bir nesil oluşturmak,
11) Moda ve marka düşkünü, üretmeyen, sadece tüketen fert ve toplum oluşturmak,
12) Tarihini, coğrafyasını, kadim kültürünü bilmeyen ve geçmişi unutturulmaya çalışılan ve böylece dayatılan emperyalizm kültürüne adapte olup, kendi kültürünü unutan bir gençlik oluşturmak,
13) Kitle iletişim araçları ve medya organları ile ferdi ve toplumu kendi bâtil yaşamlarına

uydurarak dejenere etmek,
14) Bilinçaltı reklam, dizi ve filmler ile insanları istedikleri yöne yönlendirmek, dininden ve geçmişinden kopararak bâtil hayat tarzına düşürmek için, Müslüman'ı statik(donuk-ruhsuz) hâle getirmek,
15) Yüce Peygamber'imizin (s.a.v.) sünneti ve dinî sembollerimizden olan sakalı, kirli sakal diye, namazı ise, zaten kalbim temiz diye kılmamaya, giyinişimizi ise, tessettüre uymayan kapalılığa diğer bir ifadeyle kapanmış çıplak olmaya dönüştürerek yozlaştırmak...

Dolayısıyla, dünya islahçıları(!) insanlığın gözü önünde 'Ortadoğu'yu islah edeceğiz' vaadi ile Müslüman coğrafyaları ateşe atıp, keyiflerini sürmek ile meşgullerken; biz Müslümanlar acaba neler ile meşgulüz?

"(Ey Resulüm) De ki: "Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir"
(Âl-i İmran, 3/31).

Dua

Resulullah (s.a.v.) Efendimizden Dualar

Hazırlayan
Şahin ERDÖNMEZ

“Allah’ım! Ey Cebrail, Mikail ve İsrail’in Rabbi, ey göklerin ve yeryüzünün yaratıcısı, herkesin bilemeyeceği gayb denilen bilgileri ve bilinen her şeyi bilen Allah’ım. Kulların anlaşmazlığa düştükleri her konuda aralarında sen hüküm vereceksin. Doğru diye ortaya atılan tüm ihtilaflardan beni uzak tut ve izinle doğruya ilet. Çünkü Sen dosdoğru yolun sahibisin”.

Tirmizî, Deavat 31, Nesâî, Kıyamü’l-Leyl 12; İbn Mâce, İkametü’s-Salât 180.



'ALLAH YOLUNDA BİR ÖMÜR'
FİLMİNİN GALA PROGRAMI VE
RAHMETEN Lİ'L ÂLEMİN
PEYGAMBER (S.A.V.) EFENDİMİZİ ANMA
PROGRAMI MALATYA KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİNDE
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 02 Nisan 2016 Cumartesi günü saat:15:00'de, İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği Kurucu Onursal Üyesi ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Özmansur Vakfı Kurucu Başkanı Seyyid M. Avni (Avnullah) Özmansur Hocaefendi Hazretlerinin hayatının anlatıldığı 'Allah Yolunda Bir Ömür' isimli belgesel filminin gala gösterimi ve saat:19:30'da Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle, Rahmeten Li'l Âlemin Peygamber (s.a.v.) Efendimizi Anma Programı gerçekleştirildi. Özmansur Vakfı öncülüğünde İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği ile Mevlana ve Mansur Baba Kültür Derneği tarafından organize edilen ve sunuculuğunu Fatih Karakaya'nın yaptığı programlara coşkulu bir kalabalık katıldı.

İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği Kurucu Onursal Üyesi ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Özmansur Vakfı Kurucu Başkanı Seyyid M. Avni (Avnullah) Özmansur Hocaefendi Hazretlerinin onur konuğu olarak teşrif ettiği programlarda, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ahmet Turan Aslan; İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği Başkanı, Kamu Gözetimi Kurumu Kurul Üyesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı eski Müsteşarı Prof.Dr. Yusuf Balcı; İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği Genel Sekreteri, Ensar Vakfı Yalova Şubesi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Özmansur Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi, Yalova Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Bora Açıkan birer konuşma yaptı.



Programlara yazar ve şair Murat Kapkıner ayrıca, Rahmeten Li'l Âlemin Peygamber (s.a.v.) Efendimizi anma programına Malatya Müftüsü Ümit Çimen, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Suriye Fethü'l-İslâm Enstitüsü Müderrisi, Şazelî Şeyhi ve İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği Konsey Üyesi Dr. Eymen Shabani ve Suriyeli Şeyh Hüsameddin el-Ahmed er-Rufai en-Nakşibendî katıldılar.

Üstadımız Seyyid M. Avni (Avnullah) Özmansur Hocaefendi Hazretlerinin hayatının anlatıldığı 'Allah Yolunda Bir Ömür' isimli filmin gala gösterimi, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce ve ardından Prof.Dr. Yusuf Balcı'nın yaptığı konuşmalarla başladı. Program filmin gösterimi ile devam etti. Program sonunda Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nin karşısındaki belediye sosyal tesislerinde Özmansur Vakfı tarafından halkımıza 1200 kişilik yemek ikramı yapıldı. Verilen ikramın ardından tekrar Kongre ve Kültür Merkezine dönüldü ve coşkulu bir kalabalığın doldurduğu salonda Peygamber (s.a.v.) Efendimizi anma programı gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan Rahmeten Li'l Âlemin Peygamber (s.a.v.) Efendimizi Anma Programı'nda, Malatya Müftüsü Ümit Çimen'in kısa bir selâmlama konuşmasının ardından Yrd. Doç.Dr. Bora Açıkan, Peygamber (s.a.v.) Efendimizi anmak, anlamak ve tâbi olmakla ilgili bir konuşma yaptı. Akabinde, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ahmet Turan Aslan'ın Peygamberimiz'i (s.a.v.) anlatan ve salâvât getirmenin önemini belirten konuşmasının ardından Mevlid-i şeriften bir bölümün okunduğu program, Mevlana ve Mansur Baba Kültür Derneği Malatya ve Diyarbakır ilâhî gruplarının okuduğu ilâhîler, semazen gösterisi ve çocukların okuduğu naatlar ile devam etti. Program Malatya ERTV tarafından naklen yayımlandı.

Etkinlik çıkışında programa katılan vatandaşlara, Üstadımız Seyyid M. Avni (Avnullah) Özmansur Hocaefendi Hazretlerinin yazmış olduğu 'Kur'an Işığında Altın Nasihatler' isimli kitabı ile İrfan Kapısı Dergisi'nin çeşitli sayıları ve lokumlu mevlid şekeri hediye edildi.



Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı
İdris GÜLLÜCE



İslam Ülkeleri Akademiyen ve Yazarlar Birliği
Kurucu Onursal Üyesi ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve
Özmansur İlim, İrfan, Kültür ve Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı
Seyyid M. Avni (Avnullah) ÖZMANSUR



İslam Ülkeleri Akademiyen ve Yazarlar Birliği Başkanı
Kamu Gözetimi Kurumu Kurul Üyesi
Eski Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı
Prof. Dr. Yusuf BALCI



Malatya Müftüsü
Ümit ÇİMEN



İslam Ülkeleri Akademiyen ve Yazarlar Birliği Genel Sekreteri
Özmansur Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi
Ensar Vakfı Yalova Şubesi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi
Yalova Üniversitesi Rektör Danışmanı-Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Bora AÇAN



Fatih Sultan Vakfı Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ahmet Turan ASLAN



Hafız
Mustafa MANSUR



Hamit ÖZAYDIN ve
Rahmi AYDIN
hocalar



Küçük kardeşimiz
Alperen Ali GORAL



Minik Kardeşimiz
Mehmet Ali KÜÇÜKYURT



mebrur turizm

travel agency

www.mebrurturizm.com.tr



kutlu bir yolculuk için



İSTANBUL MERKEZ

Macar kardeşler Cad. Gök Apt.No: 53/2
Fatih/ İSTANBUL

Tel : 0212 534 44 48 - 531 39 78
Faks : 0212 534 44 49
Gsm : 0549 534 44 48
Gsm : 0532 724 75 79

İSTANBUL ÜMRANİYE ŞB.

İnkılap Mah. Uslu Sok. No: 26/4
Ümraniye / İSTANBUL

Tel : 0216 631 68 60
Faks : 0216 631 68 90
Gsm : 0531 776 23 30

ADANA

Alidede Mah. 29006.Sok. Müftülük Karşısı
No: 4/C Seyhan / ADANA

Tel : 0322 359 62 21
Faks : 0322 351 00 99
Gsm : 0532 292 88 78

